



# PROTESTANTSE GEMEENTE MAARN - MAARSBERGEN

**ORDE VAN DIENST** zondag 24 november 2024 Ontmoetingskapel

*Thema: Alles nieuw!*

Aan deze dienst werken mee:

Voorganger: Ds. C. Flier; Organist: Ronald Treep; Kindernevendienst: Rineke Hakkens

**Orgelmuziek en klokluiden:** we worden stil

**Welkom** door de ouderling van dienst

## OP EN OVER DE DREMPEL...

**Stil gebed** we komen los van de week en richten ons op God

*(Bij orgelspel gaat de gemeente staan)*

**Lied 91a: 1.2**

### Groet en bemoediging

Vg. De Heer zij met u,

A. **ook met u zij de Heer.**

Vg. Onze hulp is in de naam van de Heer,

A. **die hemel en aarde gemaakt heeft.**

Vg. Die trouw houdt tot in eeuwigheid

A. **en niet loslaat het werk van zijn handen.**

*Korte stilte...*

### Drempelgebed

**Lied 91a: 3**

*(Gemeente gaat zitten)*

**...MET DE WERELD OM ONS HEEN...**

### Gebed om ontferming

**Lied 283: 1.3.5**

**...VERZAMELD ROND DE SCHRIFTEN...**

### Gebed bij de opening van de Schriften

**Kinderlied: 'Van de nieuwe hemel en de nieuwe aarde'** (uit *Hemelhoog*, no. 121: 1.2.5)

1. Nu gaan de bloemen nog dood, nu gaat de zon nog onder.

En geen mens kan zonder water en zonder brood.

**Refrein:** Stil maar, wacht maar, alles wordt nieuw, de hemel en de aarde (2x)

2. Nu ben je soms nog alleen. Nu moet je soms nog huilen.

En als je weg wilt schuilen kun je haast nergens heen. Refrein

5. Daar is geen dorst of verdriet. Daar zal God ons omgeven.

Daar is gelukkig leven en het eindigt niet. Refrein

### Moment met de kinderen

*Kinderen gaan naar hun eigen ruimte*

### Schriftlezing: Openbaring 21: 1-5a

**Lied 747: 1.4.8**

### Uitleg en verkondiging

**We luisteren naar meditatief orgelspel en de kinderen komen terug in de kerk**

## We noemen de namen en steken een kaars aan

Na elke 5 namen zingen wij Lied 598 (NL) als tussenzang

**We willen ook hen gedenken die buiten de kring van onze gemeente gestorven zijn. U krijgt nu de gelegenheid om ook voor hen een kaars aan te steken.**

Tijdens dit aansteken van de kaarsen luisteren we naar orgelspel

**Gedachtenis** van Berend Jan Radix (Ben), afgesloten met L 961

**...DANKEND EN DELEND...**

### Diaconale mededelingen

#### Dankgebed, voorbeden, stil gebed, Onze Vader (oec. versie)

Onze Vader, die in de hemel zijt,	zoals ook wij onze schuldenaars vergeven.
uw Naam worde geheiligd.	En leid ons niet in verzoeking,
Uw Koninkrijk kome.	maar verlos ons van de boze.
Uw wil geschiede,	Want van U is het koninkrijk
op aarde zoals in de hemel.	en de kracht en de heerlijkheid
Geef ons heden ons dagelijks brood.	in eeuwigheid.
En vergeef ons onze schulden	Amen

#### Orgelspel met ondertussen inzameling van de (digitale) gaven

1<sup>e</sup> collecte: Stichting Vrienden Hospice de Heuvelrug

2<sup>e</sup> collecte: plaatselijk kerkenwerk

**U kunt uw gift doneren:**

1. via de app  **appostel** of
2. via het scannen van de QR-code of
3. via de collectezak hiernaast



*De jongste kinderen kunnen worden opgehaald bij de oppas.*

**...OP WEG MET DE ZEGEN**

*(Bij orgelspel gaat de gemeente staan)*

**Slotlied 657: 1.4**

**Wegzending en zegen. Gemeente zingt AMEN**



**Kerkdiensten 1 december 2024, 1<sup>e</sup> Advent**

Ontmoetingskapel: 10 uur ds. L. J. Oosterom

Dorpskerk: 10 uur ds. A. den Besten