

ORDE VAN DIENST



Protestantse Gemeente
te Maarn - Maarsbergen



Zondag 11 augustus 2024
Kleur: groen
Dorpskerk te Maarsbergen
Aanvang: 10.00 uur

Inleiding op de dienst

Op deze 8^e zondag van de zomer lezen we door in het Evangelie naar de beschrijving van Marcus. Vandaag de ontmoeting tussen Jezus en de niet Joodse, maar Syro-Fenicische vrouw die een zieke dochter heeft. Jezus laat zich tegenover deze vrouw op een opmerkelijke manier uit. Eigenlijk heel onvriendelijk. Waarom toch? Op die vraag krijgen we niet echt een antwoord. Het is overigens wel een ontmoeting met een happy end. De vrouw laat zich niet wegzetten of wegsturen maar dringt ondanks de houding van Jezus aan om naar haar dochter om te kijken. Haar dochter is in nood en dan doe je als moeder alles om daar verandering in te brengen. De termen 'onreine geest' en 'demon' zijn in de tijd van de Bijbel gebruikelijk, maar wij zouden in onze tijd zeer waarschijnlijk spreken van een psychische stoornis. Jezus heeft aandacht voor lichaam en geest, voor het uiterlijk en innerlijk van de mens. De Syro-Fenicische vrouw heeft over Jezus gehoord en heeft ontdekt waar Hij verblijft. Jezus komt niet zomaar van haar af! De liederen die wij zingen staan in het Liedboek, dat u achter in de kerk kunt vinden.



Vorbereiding

- Orgelmuziek: Allegro uit concert in F groot – G.F. Händel
- Stille
- Welkom door de ouderling van dienst
- Aanvangslied (*staande*): 280 vs. 1,2,3 en 4
- Bemoediging en drempelgebed
- Zingen: 280 vs. 5,6 en 7 (*hierna gaan wij zitten*)
- Kyriëgebed
- Glorialied: 868 vs. 1 en 2

Dienst van het Woord

- Gezongen gebed om de Geest: 314 vs. 1 en 2
- Schriftlezing: 2 Koningen 4 vs. 8 t/m 18
- Zingen: Psalm 34 vs. 3 en 7
- Evangelielezing: Marcus 7 vs. 24 t/m 30
- Zingen: Lied 533 vs. 1,2 en 3
- Overdenking
- Muzikale meditatie: Largo uit concert in F – G.F. Händel
- Zingen: Lied 871

Gebeden en gaven

- Gebeden - Stil gebed - Onze Vader
- Diaconale mededelingen

Uitzending en zegen

- Slotlied (*staande*): Lied 425
- Zegen
- A.



- Uitleidende orgelmuziek: A-men, a-men, a - men
Gigue uit 10^e sonate in C-groot – Philip Pool

Aan deze dienst werken mee:

Voorganger:	Ds. Andries den Besten
Ouderling van dienst:	Anneke den Besten
Diaken van dienst:	Dick Bruning
Organist:	Berend van Surksom
Koster:	Leen van Dam
Beeld en geluid:	Nathalie Malestein



Protestantse Gemeente
te Maarn - Maarsbergen

WEEKBRIEF 11 augustus 2024

Vieringen zondag 18 augustus

Dorpskerk:	10.00 uur Ds. Aleida de Hoog, Zeist
Ontmoetingskapel:	10.00 uur Ds. M.M. Jochemsen

Collectedoelen 11 augustus

De diaconale collecte is bestemd voor een project voor christenen in Pakistan. Veel christenen daar hebben te maken met discriminatie en krijgen regelmatig kritische vragen over het geloof. Kerk in actie Steunt een Bijbelschool: OTS, die hen door middel van trainingen meer over de Bijbel leert en ook laat zien hoe je als christen je staande kunt houden in de maatschappij. Jaarlijks doen ruim 6000 mensen aan deze trainingen mee. Onder hen zijn veel jongeren!

De tweede collecte is voor kerk en eredienst. Van harte aanbevolen!



Agenda komende week

15 augustus 10.00 uur Koffiemorgen in de Ontmoetingskapel
Kijk voor meer informatie over de activiteiten op pknmm.nl/agenda

Woensdag 14 augustus: high tea

Op woensdag 14 augustus a.s. nodigen wij u uit voor een gezellige high tea in de tuin van Ries en Nel van Wolfswinkel, Woudenbergseweg 76 Maarsbergen. Iedereen is van harte welkom vanaf 14.30 uur. Als u geen vervoer heeft, komen we u graag ophalen als u dat ons even laat weten. Voor de onkosten staat er een bus voor een vrijwillige bijdrage, hetgeen overblijft komt ten goede aan de verbouwing van 't Gebouwtje. Wilt u laten weten of u komt, de intekenlijst ligt in 't Gebouwtje.

We zijn nog op zoek naar vrijwilligers die iets willen bakken (hartig of zoet) voor de high tea, laat het ons weten.

Lien Odijk (06-22484952)
Yvonne v.d. Waerdt
Everdien Blaauwendraad
Nel van Wolfswinkel (06-15181496)



De koffiemorgen op **14 augustus** komt hiermee te vervallen!

Meeleven. Als het plan doorgaat, mag dhr. Jan Pater op 21 augustus naar huis. Dan zit een lange periode van revalidatie voor hem erop! Maar nu verblijft hij nog in Domstate, Beneluxlaan 928, 3526 KJ Utrecht (kamer 6.14). Ada Huyser (Griftdijk 17) heeft van de artsen enige tijd geleden al het advies gekregen om zoveel mogelijk te genieten van het goede dat het leven nog te bieden heeft. Medisch gezien is er niets meer mogelijk. Dat genieten lukt, want samen met Jan is ze in de vakantieperiode verschillende momenten op vakantieadressen samen met kinderen en kleinkinderen geweest en dat is hen van harte gegund! We hopen dat er nog veel van deze quality time voor hen in het verschiet ligt.