



Protestantse Gemeente  
te Maarn - Maarsbergen



Zondag 8 september 2024

Kleur: groen

Aanvang: 10.00 uur

## Inleiding op de dienst

*Het plaatje hieronder verwijst naar het visioen dat de apostel Petrus krijgt op zijn weg als hij met het goede nieuws op pad is. De gemeente in Jeruzalem is een soort zendende instantie waarnaar de apostel steeds weer terugkeert en een soort evaluatiegesprekken heeft. Het lijkt erop dat Petrus min of meer ter verantwoording wordt geroepen door Joodse christenen omdat hij een ontmoeting met onbesneden mensen, dus met heidenen heeft gehad en zelfs met hen gegeten heeft. En dan vertelt Petrus over een visioen wat hij gehad heeft terwijl hij aan het bidden was. Hij kreeg iets te zien en te horen. Een groot laken met allerlei dieren kreeg hij te zien dat uit de hemel werd neergelaten en hij hoorde een stem. Dat visioen doorbreekt de Joodse traditie, waaraan Petrus zelf ook trouw wenst te zijn. Maar Petrus heeft zich laten overtuigen dat hij serieus moet nemen wat hij gezien en gehoord heeft en dat leidt ertoe dat hij een ontmoeting met niet Joodse mensen heeft en ook met hen eet. Het hele stuk Handelingen 11 vs. 1 t/m 18 is interessant en roept ook de nodige vragen op. Bijvoorbeeld deze vraag: hoe betrouwbaar is een visioen? Kun je aan de hand van visioenen kerkelijk beleid bepalen? Het gebeurt in Handelingen 11 in ieder geval wel. Het Bijbelboek Handelingen laat sowieso zien dat de apostelen buiten de lijntjes van de Joodse traditie gaan kleuren. Er is enerzijds respect voor maar anderzijds ruimte om niet allerlei regels op te leggen aan heidenen die tot het christelijk geloof komen. Genoeg om over na te denken vandaag!*



## VOORBEREIDING

- Orgelspel
- Welkom en mededelingen door de ouderling van dienst
- De kaarsen worden aangestoken
- Zingen: 217 vs. 1,2,3
- Bemoediging, groet en drempelgebed
- Zingen: 217 vs. 4 en 5
- Kyriëgebed
- Glorialied: 150a

## DIENST VAN HET WOORD

- Gezongen gebed: Lied 333
- Schriftlezing: Deuteronomium 4 vs. 1,2, 9-20
- Zingen: Lied 310
- Schriftlezing: Handelingen 11 vs. 1 t/m 18
- Zingen: Psalm 98 vs. 1
- Overdenking
- Muzikale meditatie
- Zingen: Lied 117a en 117d

## DIENST VAN GEBEDEN EN GAVEN

- Gebeden – stil gebed – Onze Vader
- Diaconale mededelingen

## HEENZENDING EN ZEGEN

- Slotlied: 423
- Zegen
- Antwoord op de zegen
- Orgelspel



## Aan deze dienst werken mee

Voorganger	Ds. Andries den Besten
Organist	Ronald Treep
Ouderling	Jaap van `t Hoog
Diaken	Anita Zandbergen
Koster	Eddie Koornneef
Beeld en geluid	Nathalie Malestein



### **Kerkdiensten 15 september 2024**

Dorpskerk 10.00 uur Ds. Andries den Besten, gezinsdienst  
Ontmoetingskapel 10.00 uur Ds.

### **Ons plekje in de kerkzaal**

Wanneer ik thuis de dienst in de Dorpskerk via YouTube bekijk, denk ik wel eens: tjonge, zo weinig mensen in de kerk? Ik weet dat er meer mensen zitten, maar die kruipen traditiegetrouw op de achterste banken. Al tien jaar lang denk ik: waarom blijven jullie zo op afstand? Wat zou het mooi zijn als we de achterste 4 banken ongevuuld laten en juist de voorste helft van de kerk gaan vullen. Voor voorgangers is het prettig als de mensen niet zo ver weg zitten en ook voor onze uitstraling naar buiten (velen bekijken de dienst via YouTube). We willen geen rood-witte linten spannen bij de achterste banken maar willen u wel vragen om permanent naar voren te komen zitten. Nu de “r” weer in de maand is, gaan de stookkosten weer tellen. Als wijkkerkenraad hebben we besloten om in de wintermaanden de voetverwarming van de achterste banken uit te laten. Als u dan aangenaam met warme voeten wilt zitten, is het raadzaam enkele banken naar voren te komen. Zo worden we ook meer één gemeenschap van mensen en minder hier en daar een enkeling of een tweetal. Als wijkkerkenraad nodigen we u om genoemde redenen daarom uit om permanent een aantal banken naar voren te komen. Met vriendelijke groet, Ds. Andries den Besten (voorzitter)

### **Startzondag gezinsdienst**

Volgende week zondag, 15 september is de startzondag voor het nieuwe seizoen en vieren we dat met jong en oud aan de hand van het thema “Als nieuw.” Wie wil er iets bakken voor bij de koffie en wie neemt er hapjes mee voor bij het drankje na de koffie?

### **Activiteiten komende week**

Kijk voor meer informatie over de activiteiten op [pknmm.nl/agenda](http://pknmm.nl/agenda).

Woensdag Koffie in de Dorpskerk 10.00 uur

Woensdag Samen eten in de Ontmoetingskapel 17.30 uur

## Informatie over de collecten.

**Website [www.pknmm.nl](http://www.pknmm.nl)**

Wanneer u activiteiten of mededelingen op onze website wil laten opnemen stuur deze dan naar [webmaster@pknmm.nl](mailto:webmaster@pknmm.nl)

De “r” is weer in de maand. Meestal hoeft er in de kerk dan nog