

september 2017

# Ten Dienste

Kerkblad van de  
**Protestantse Gemeente  
te Maarn-Maarsbergen**





website: [www.pknmm.nl](http://www.pknmm.nl)

#### **Colofon**

Redactie : A.G. Sybesma, Eekhoornlaan 11,  
tel. 443943  
E.A.M. Donker, Neptunushof 9, tel. 443275  
A.C. van Soomeren, Prinseheuvellaan 30,  
tel. 443728

Administratie : E.J. van den Brink, Sparrenlaan 10,  
tel. 442539

Bezorging : H.C. van Harten, Kapelweg 30, tel. 442063

Abonnementsprijs : € 10,00 Per post € 27,50

ING rekening : NL42INGB0003949783 t.n.v. Ten Dienste

E-mailadres : [tendienste@pknmm.nl](mailto:tendienste@pknmm.nl)

Kopij : **Inleveren uiterlijk vrijdag 15 september**  
Liefst in Wordformaat per e-mail naar  
[tendienste@pknmm.nl](mailto:tendienste@pknmm.nl)

<b>TER OVERWEGING</b> .....	<b>5</b>
<b>KERKDIENTEN</b> .....	<b>6</b>
<b>DIACONALE COLLECTEN</b> .....	<b>8</b>
<b>GEZAMENLIJK NIEUWS</b> .....	<b>10</b>
<b>ONTMOETINGSKAPEL</b> .....	<b>14</b>
<b>DORPSKERK</b> .....	<b>18</b>
<b>LEERHUIS “DE VALKENBURCHT”</b> .....	<b>22</b>
<b>BERICHTEN UIT KERK EN SAMENLEVING</b> .....	<b>23</b>
<b>MUTATIES</b> .....	<b>FOUT! BLADWIJZER NIET GEDEFINIEERD.</b>
<b>FINANCIEN</b> .....	<b>24</b>
DIACONALE COLLECTEN OPBRENGSTEN JUNI 2017 .....	24
DIACONALE COLLECTEN OPBRENGSTEN JULI 2017 .....	24
<b>OVERIGE MEDEDELINGEN</b> .....	<b>27</b>



## TER OVERWEGING

Al kunnen we het erover hebben of de zomer mooi wás. Afgaand op wat ik soms om me heen hoor, komt deze zomer er niet zo bijzonder af. Ik weet het zo net nog niet. Ben blij met ons zeeklimaat, met de afwisseling, van regen en wind, met zon en schaduw. Dat klimaat van ons is als het leven, ook vól van afwisseling. De nieuwe verwachting van het voorjaar, de groei en bloei van de zomer, de rijke oogst in de herfst, de dood van de winter.

Herfst is appels en peren, pompoenen, stampotten, wordende kaalheid, stormen, striemende regen, venijnige waterkou, gesloten gordijnen, behaaglijke gezelligheid binnen.....Herfst is óók: voorbijgaan, afbraak, verkleuring en verrotting. Het besef: wat was, komt niet wéér. Herfst kan zo de tijd zijn van reflectie, van omzien, van overweging.

Dichters kunnen ons helpen in dat wegen. Ik houd van jongs af van gedichten. Omdat in gedichten wordt gezegd wat in gewone taal niet kan. Ida Gerhardt is een van mijn favorieten. Zij woonde het grootste gedeelte van haar leven in Kampen en Voorst, niet ver van de IJssel. Zij hield van het water, van de heldere luchten, van wind en wolken. Ze was niet wat je noemt een gemakkelijke vrouw in de communicatie; ze slaagde er echter in haar gedichten in om veel te zeggen. Zo ook in dit gedicht. Dat verrassend is. Wat ons is aangedaan, dat weten we maar al te goed.

Maar hier wordt het omgedraaid.....

Lees het, laat het hardop klinken en overweeg.....

### Stem van de Herfstregen

Wees niet bevreesd wanneer de vlagen gaan  
rondom uw huis - het is uw aards verblijf.

Wees niet bevreesd als ziekte u komt slaan -  
uw lichaam was altijd een aards verblijf.

Zonder bekommernis laat u ontgaan  
roem, eer en staat; zij zijn een aards bedrijf.

Maar wees bevreesd wanneer de tranen gaan,  
de bevende, om wat is aangedaan  
door u.

De liefde is uw eeuwige verblijf.

Ida Gerhardt, 1905-1997

uit: 'Zeven maal om de aarde te gaan'

Met een hartelijke groet,  
ds. Aleida de Hoog

# KERKDIENSTEN

## Ontmoetingskapel

- 03 sep. 10.00 uur mw. S. Voskuil-Dijkshoorn\* uit Berkel-Rodenrijs  
10 sep. 10.00 uur ds. G. Bikker uit Harderwijk  
17 sep. **11.00** uur startzondag, zie Theresiakerk  
24 sep. 10.00 uur ds. G. Morsink uit Zeist  
01 okt. 10.00 uur ds. J. Plante\* uit Maarn

\* Tienernevendienst

## Theresiakerk

- 17 sep. 11.00 uur ds. B.L. Jongkind uit Ermelo en Marcel Sarot;  
startzondag

## Dorpskerk

- 03 sep. 10.00 uur ds. A. den Besten  
10 sep. 10.00 uur ds. A. Jonkman uit Veenendaal  
17 sep. 10.00 uur ds. A. den Besten; startzondag  
24 sep. 10.00 uur ds. A. den Besten  
01 okt. 10.00 uur ds. J. Alma uit Veenendaal

## De Valkenburcht

- 03 sep. 10.00 uur ds. A.M. Booij  
1 Kon . 12; Na Salomo  
10 sep. 10.00 uur dr. G. Hoekveld Meijer  
1 Kon. 18:16-46; Elia- Gods- vertrouwen  
17 sep. 10:00 uur ds. L. van Liere  
Ex. 20:1-2; Eerste gebod: Uit het diensthuis  
24 sep. 10.00 uur dr. W. van der Spek  
Ex. 20: 3-6;  
Tweede gebod: Geen andere goden  
01 okt. 10.00 uur ds. A.M. Booij  
Ex. 20 : 7; Derde gebod: Niet ijdel

## **Bij de diensten in de Dorpskerk en de Ontmoetingskapel**

Hoewel we meestal het oecumenisch leesrooster volgen, volgt Kind op Zondag vanwege het Lutherjaar het Lutherse leesrooster en dat bevat de lezingen die hieronder staan. Gastpredikanten kunnen afwijken van het leesrooster.

**Zondag 3 september** is de profetenlezing uit Jeremia 7 vs. 23 t/m 28 en is de Evangelielezing Marcus 7 vs. 31 t/m 37, de ontmoeting tussen Jezus en een dove man.

**Zondag 10 september** is de profetenlezing uit Ezechiël 33 vs. 7 t/m 11 en is de Evangelielezing Lucas 10 vs. 23 t/m 37, het spiegelverhaal over de barmhartige Samaritaan.

**Zondag 17 september** is het startzondag. Zowel in Maarn (Theresiakerk) als in Maarsbergen (Dorpskerk) zal het thema “Kerkproeverij, een open huis” centraal staan. Komt allen en breng iemand mee! De lezingen kunnen van het rooster afwijken. In de Dorpskerk wordt Lucas 19 vs. 1 t/m 10 gelezen over de ontmoeting tussen Jezus en Zacheüs.

**Zondag 24 september** komt de profetenlezing uit Jona 3 vs. 10 t/m 4 vs. 11 en zal de Evangelielezing uit Matteüs zijn, een stukje uit de zogeheten Bergrede, Mat. 6 vs. 24 t/m 34. Een oproep van Jezus om vertrouwensvol in het leven te staan. In de Dorpskerk zal die zondag een ambtsdrager bevestigd worden en tevens een ambtsdrager afscheid nemen.

**Zondag 1 oktober** staat een gedeelte van Ezechiël 18 op het leesrooster en is de Evangelielezing Lucas 7 vs. 11 t/m 16. Over Jezus, die een gestorven jong mens tot leven brengt.

In beide kerken is elke zondag oppas voor kinderen t/m 3 jaar en kindernevendienst voor kinderen in de basisschoolleeftijd en na de dienst ontmoeting rond de koffie.

In beide kerken is er een ringleiding voor mensen met gehoorapparatuur. In de Ontmoetingskapel zijn grote letterliturgieën aanwezig.

ds. Andries den Besten en ds. Aleida de Hoog

# DIACONALE COLLECTEN

## De diaconale (eerste) collecten september 2017

- 03 sep.     **Stichting Timon**  
Timon biedt professionele hulp bij problemen met opgroeien en opvoeden. Daarnaast verbinden wij de jongeren en jongvolwassenen met 'het gewone leven'. Vrijwilligers wonen naast hen als goede buur of zijn beschikbaar als maatje. De jongeren kunnen bij hen terecht voor gezelligheid, een luisterend oor en praktische hulp.
- 10 sep.     **Jeugdwerk: Waar generaties elkaar ontmoeten**  
JOP, Jeugdorganisatie van de Protestantse Kerk, gelooft in een kerk waar generaties niet zonder elkaar kunnen. In het dagelijks leven komen jongeren en ouderen elkaar regelmatig tegen en vinden er interessante ontmoetingen plaats. Maar vaak is er in de kerk geen of weinig contact tussen jonge en oudere generaties. JOP wil kerken ondersteunen om in de kerk waardevolle ontmoetingen tussen jong en oud tot stand te brengen. JOP doet dat met kennis, inspiratie en een netwerk om ervaringen en activiteiten uit te wisselen.
- 17 sep.     **Startzondag (Theresiakerk)**  
**Vredeswerk: Verbeeld de vrede**  
Geloof u nog in een betere wereld, waar vrede heerst? Deze week staan we stil bij de vrede en dromen we van een wereld waarin plaats is voor iedereen. Op deze zondag vragen we aandacht voor de organisatie Pax Christi Nederland, die zich met steun van de Protestantse Kerk en Katholieke kerk onvermoeibaar inzetten voor de vrede, zowel in Nederland als in het buitenland.  
PAX vraagt tijdens de Vredesweek aandacht voor het vredeswerk van Olena Hantsyak in Oekraïne. Met haar organisatie Dignity Space wil zij binnen twee jaar 75 mensen opleiden en trainen om geweldloos en met liefde en begrip het gesprek te leiden tussen groepen mensen die met elkaar op gespannen voet leven.



Ook in Nederland zijn de verschillen tussen mensen met een verschillende culturele en religieuze achtergrond voelbaar. Op landelijk niveau is er gesprek, maar het is belangrijk dat mensen ook op lokaal niveau, met elkaar in contact komen. Daarvoor zet het Overleg Joden, Christenen en Moslims zich in met steun van onze kerken. Geef aan de collecte en help vrede mogelijk maken.

24 sep.

### **Mercy Ships**

Mercy Ships is een christelijk goed doel met een duidelijke missie: in navolging van Jezus hoop en genezing brengen aan de allerarmsten in de wereld; ...omdat ieder mens kostbaar is. Mercy Ships streeft ernaar, in navolging van Jezus, het toonbeeld van liefde in actie te worden door hoop te geven en genezing te brengen.

Mercy Ships Holland wil mensen en middelen inzetten ter ondersteuning van hun internationale werk. Zij willen, in navolging van Jezus, hoop geven en genezing brengen aan kansarme mensen in de allerarmste ontwikkelingslanden omdat ieder mens kostbaar is.

01 okt.

### **Kerk en Israël: Israëlzondag 2017**

Ieder jaar, op de Israëlzondag, staat de Protestantse Kerk stil bij haar verbondenheid met het Joodse volk. Met de opbrengst van deze collecte worden projecten en activiteiten gesteund, die er op gericht zijn om de relatie tussen joden en christenen levend te houden.

Sinds jaren is de Protestantse Kerk verbonden met Nes Ammim. Nes Ammim faciliteert kinder- en jongerenkampen waar Israëlische en Palestijnse jongeren elkaar ontmoeten. In Nederland steunt de Protestantse Kerk het werk van OJEC, een overleg waar joden en christenen elkaar ontmoeten om van elkaar te leren. Kerk en Israël inspireert theologen en andere belangstellenden met informatie, bijeenkomsten en het tijdschrift Kerk en Israël Onderweg over de joodse wortels van ons geloof.

Met de opbrengst van de collecte steunt de Protestantse Kerk het werk van Kerk en Israël.

# GEZAMENLIJK NIEUWS

## **Uit de kerkenraad**

Een nieuw kerkenwerkseizoen staat voor de deur. De scholen zijn weer begonnen en activiteiten worden of zijn weer gestart. Ik hoop dat u kunt terugkijken op een goede zomerperiode!

Niet overal scheen de zon... Zo hebben we deze zomerperiode ook afscheid moeten nemen van een aantal gemeenteleden. Velen van ons weten hoe ingrijpend het overlijden van een geliefde is. We zullen hen die zijn overleden in ons midden missen en gedenken!

Op zondag 17 september besteden we in het bijzonder aandacht aan de start van het nieuwe kerkenwerkseizoen tijdens de startzondag in Maarn en Maarsbergen. Informatie hierover treft u elders aan. Ik hoop dat we samen met onze Rooms-Katholieke broeders en zusters een feestelijke dag zullen beleven! Ik wens iedereen die zich bezighoudt met de voorbereidingen succes!

De start van het nieuwe seizoen betekent ook dat het vormingswerk weer begint. Er is hard gewerkt om invulling te geven aan een nieuw programma om dit vervolgens te verwerken in een boekje dat ieder jaar wordt verspreid. Ik verwacht dat deze, als u dit leest, inmiddels bij u op de mat is gevallen. Ik hoop dat er enthousiast gebruik zal worden gemaakt van het aanbod, dat het tegemoet komt aan uw behoeften en dat het inspirerend zal zijn voor uw (geloofs-)leven!

Het nieuwe seizoen zal ook in het teken staan van het vinden van een nieuwe predikant. De beroepingscommissie is vol energie aan de slag gegaan. We hopen dat de open plek die is ontstaan na het vertrek van ds. Simon Dingemanse snel weer opgevuld kan worden. Ds. Aleida de Hoog is inmiddels aan het werk binnen onze gemeente en het is fijn te merken dat zij onze gemeente met veel energie en gedrevenheid dient. Als kerkenraad hebben we de draad ook weer opgepakt. Er liggen een aantal zaken waar we mee aan de slag gaan, zo willen we het beleidsplan tegen het licht houden en denken we na over een nieuwe opzet van Ten Dienste, en ook het 'gewone' werk van de verschillende commissies, colleges en raden vraagt weer aandacht.

Ik wens ons allen een heel goed, inspirerend, nieuw kerkseizoen!

Met vriendelijke groet,  
Henk Jongsma

## **Tweede bericht van de beroepingscommissie**

In mijn vorige bericht op de website, eind juni, heb ik aangekondigd dat het wel oktober zou worden voor we het land in trekken om te 'horen' en dat we de zomermaanden zullen gebruiken om onze activiteiten terdege voor te bereiden.

Wat hebben we gedaan en wat is nu de stand van zaken?

De leden van de beroepingscommissie hebben zich de afgelopen maanden op hun vakantieadressen c.q. campings beraden op aandachtspunten voor de hoorcommissies en mogelijke onderwerpen voor gesprekken met kandidaten. Daar zijn de laatste vergadering, op 17 augustus, besluiten over genomen.

Ook over de werkwijze die we gaan toepassen (horen, gesprekken, horen).

We hebben gesproken met de 'predikant voor het beroepingswerk' van de PKN Dienstenorganisatie in Utrecht. Inmiddels hebben we van hem een lijst gekregen met namen van predikanten die volgens hem wel in Maarn zouden passen. Ook hebben we vanuit de gemeente namen gekregen.

We hebben een advertentietekst opgesteld. Die wordt geplaatst op de website van de Protestantse Kerk: [www.protestantsekerk.nl/vacatures](http://www.protestantsekerk.nl/vacatures). U kunt hem daar zelf vinden. Alle predikanten van wie de namen hebben doorgekregen, zullen we wijzen op onze vacature. Tot 15 september kunnen predikanten die zich aangesproken voelen en belangstelling hebben, een reactie met CV sturen. Gelijk daarna beoordelen we de reacties en maken we een selectie van kandidaten om te 'horen' en mee te spreken. Daarna gaan we op pad.

En dat zal ook wel een zinvol moment zijn om weer wat van ons te laten horen.

Folkert Horst,  
secretaris van de beroepingscommissie

## Werkbezoek Diaconie aan jeugdorp De Glind

Ieder jaar houden we een diaconale collecte voor jeugdorp De Glind. Het is een goede traditie dat we als Diaconie een van onze collectedoelen bezoeken.

Dit jaar zij wij, op zaterdag 24 juni naar Jeugdorp De Glind geweest. Hier was het waar het werk van de Rudolphstichting 100 jaar geleden begon met dominee Rudolph. Het is een gewoon klein, groen dorp in de buurt van Barneveld. Het wordt pas bijzonder als je weet dat achter 25 van de 140 voordeuren een gezinshuis zit waar ruim 120 uithuisgeplaatste kinderen een veilig thuis vinden.

Rond 12.00 uur kwamen we bijeen op “de Cruivoort” bij de familie Somsen. Onder de hooiberg hebben we de lunch gebruikt met veel producten uit de moestuin. De bedoeling was, dat we op de fiets naar De Glind zouden gaan. Helaas was het behoorlijk regenachtig en ging dit plan niet door.

In de “Glindster” werden we hartelijk ontvangen door Anja Brouwer van de communicatie en fondsenwerving. We kregen een presentatie over het werk van de Rudolphstichting en Jeugdorp de Glind. Ook was er een gezinshuismoeder die over haar werk vertelde.



We hoorden soms

schrijnende verhalen. Op traumatische gebeurtenissen kun je verschillend reageren als kind. Je bevriest, je vecht, je verzet je of je vlucht. Gezinsouders zijn professionele opvoeders. Door opleidingen hebben ze de nodige kennis. Daarnaast hebben ze hun eigen kinderen die ook hun aandacht en zorg nodig hebben. De gezinshuis kinderen hebben thuis vaak geen regelmaat gehad. De gezinsmoeder: “Hier geven we de kinderen vooral het gewone gezinsleven.

Op tijd naar bed, op vaste tijden eten en elke dag naar school en op zondag mee naar de kerk". We hoorden een bevlogen gezinsmoeder, die nu zelf ook oma was en met pensioen ging.

Daarna een rondleiding door het dorp, met de boot, dat hadden we niet verwacht! De boot werd voortgetrokken door een tractor, met een heuse matroos aan het roer.

We zagen bij de kerk de natuurspeelplaats, duurzaam aangelegd met natuurlijke materialen. Hier worden de kinderen uitgedaagd te ontdekken, te kijken, te voelen en te spelen. Telkens legde de boot even aan zodat we het een en ander konden bekijken. De gezinshuizen hebben mooie achtertuinen waar heerlijk gespeeld kan worden. Verder zagen we het zwembad, de school, het wooninitiatief De Wijde Mantel, waar zes gezinnen met hun meervoudig gehandicapte kind wonen. Prachtig om te horen en te zien wat voor geweldige activiteiten er met de kinderen worden gedaan; challenge-activiteiten, als de Nijmeegse vierdaagse, muziekles, sport en een jongerensoos.

Rond 16.15 uur waren we weer bij het dorpscentrum "Glindster", waar we onder het genot van een hapje en een drankje nog even konden napraten. We kregen een schepje mee als huiswerk: **Ruimte scheppen voor jeugd!** En een boek: **Ieder kind een veilig huis**. Dit boek ligt ter inzage op de leestafel van de Ontmoetingskapel.

Het was een zinvolle en inspirerende middag!

Namens de diaconie,  
Liesan Beishuizen en Ineke Somsen

# ONTMOETINGSKAPEL

## WIJ GEDENKEN

Een drietal gemeenteleden is de afgelopen tijd overleden:



Op 12 juli overleed in de leeftijd van negenenzeventig jaar mevrouw Anna Elisabeth Hoogenraad-de Vries. Mevrouw Hoogenraad woonde tot voor kort samen met haar man op Kapelweg 3A. Met name de situatie van haar man, maakte opname op de gesloten afdeling van de Nassau Odijckhof in Driebergen noodzakelijk. Ze gingen er beiden heen. Totaal onverwacht overleed mevrouw Hoogenraad in dat huis. Ik werd met dit overlijden geconfronteerd toen ik net een bezoek aan hen beiden had gepland. Voor de heer. Hoogenraad is dit een gevoelig verlies, dat hij ook beseft, vertelde zijn zoon mij. Op 20 juli is mevrouw Hoogenraad op de Maarnse begraafplaats ter aarde besteld na een dienst in de aula.

Op 10 augustus overleed in de leeftijd van eenentachtig jaar de heer Johannes Jozef (Joop) Groot, Berkenlaan 27. Bij de heer Groot werd in juli een hersentumor vastgesteld. Het bleek ook dat hij daar niet meer aan behandeld kon worden. Vanuit het ziekenhuis werd de heer Groot overgebracht naar het hospice in Amersfoort. Daar is hij veel eerder dan verwacht overleden. Voor zijn vrouw Ans een groot verlies. Zo vanzelfsprekend was hij altijd in haar leven. Zelf was zij in de periode dat Joop ziek werd aan het revalideren na een heupoperatie. De heer Groot kwam niet uit deze streek, hij was een Zaankanter en hield bijzonder veel van de stad Amsterdam. Hij had een grote belangstelling voor het volk Israël, voor de Joodse godsdienst, voor de verschrikkingen van de Holocaust en wist daar ook veel van. Daar hebben we nogal over gesproken. Hij kon het naderend einde van zijn leven aanvaarden en zag uit naar het nieuwe Jeruzalem. Op woensdag 16 augustus is de heer Groot begraven op de Maarnse begraafplaats na een dienst in de aula.

Op 11 augustus overleed in de leeftijd van vierentachtig jaar mevrouw Janny Vogel-de Kuiper, Tuindorpweg 55. Mevrouw Vogel was in de weken ervoor met hartklachten opgenomen in het ziekenhuis. Het kwam ook tot een operatie waarvan zij goed herstelde. Ze mocht bijna naar huis, maar overleed totaal onverwacht in de nacht. Voor haar man,

kinderen en kleinkinderen een ontzaglijke klap. Zij en haar man zouden in deze tijd tweeënzestig jaar getrouwd zijn. Het mocht niet zo zijn. Van de zorgzame vrouw, moeder en oma kon geen afscheid worden genomen. Dat is een hard gelag. Op donderdag 17 augustus is mw. Vogel in Leusden gecremeerd na een plechtigheid in de aula daar.

Wij wensen de heer Hoogenraad, mevrouw Groot, de heer Vogel samen met hun kinderen en kleinkinderen sterkte toe in het verdriet en in het gemis. De God van Israël heeft meerdere namen. Zijn diepste naam is: Ik ben. Dat zegt Hij van zichzelf. Dat kan Hij alleen maar zeggen. Wij mensen zijn tijdelijk. Van ons wordt een keer gezegd dat we gewéést zijn. Wij hopen dat ieder die treurt op een diepe wijze de aanwezigheid van de God met die diepe naam mag ervaren.

ds. Aleida de Hoog

### **Nieuws van Aleida de Hoog**

Voor de eerste keer zet ik mij aan het schrijven van een bericht in dit blad. Na vanaf begin juli in uw midden aan het werk te zijn geweest, is er immers nu het nodige te melden. Ik voel me al aardig ingeburgerd, kende de PG Maarn natuurlijk wel wat, maar door de bezoeken her en der in de afgelopen twee maanden èn een aantal diensten heb ik veel meer een beeld gekregen. Inmiddels weten velen wel dat ik op maandagmorgen in de Ontmoetingskapel te vinden ben. Al of niet vergezeld van mijn Friese stabij Sjoeke. Dit van 9.30 uur tot ca. 11 uur. Dit is voor wie zomaar even een vraag of een bericht heeft, e.d. Een pastoraal gesprek kan daar natuurlijk ook altijd, maar dan zoeken we even een besloten ruimte in de kerk, of maken we een afspraak.

Pastoraal heb ik u het volgende te melden. Als u dit leest, heeft mw. Pater in het Zonnehuis te Doorn op 31 augustus haar 103<sup>e</sup> verjaardag mogen vieren. Een uitzonderlijk hoge leeftijd. Zij is bijzonder helder, geniet van de activiteiten in de huiskamer en kan heel wat van haar leven op orde verhalen. Ook vanuit deze kolommen van harte gelukgewenst! Dhr. Wim van Oostveen, Raadhuisplein, is in juli opgenomen geweest in het ziekenhuis. Binnenkort zal er duidelijkheid komen over verdere behandeling.

# STARTZONDAG

## Thema

Proeven en Beproeven

## Wanneer

17 september 2017

10.00 uur ontvangst in de Ark met koffie/thee/limonade en ....

11.00 uur gezamenlijke viering

12.00 uur activiteit: wandeltocht vol ontdekkingen

13.00 uur lunch met culturele 'twist'

14.00 uur einde

## Voor alle leeftijden

## Wat te doen

- ⇒ Proeven van andere culturen en religies
- ⇒ In gesprek gaan over (en soms met) met andere culturen en religies
- ⇒ Kennismaken met etenswaren uit andere culturen

## Waar

St. Theresiakerk

*Wees welkom!*

Namens de Startzondagcommissie



## **Vakantie**

Van 2 t/m 17 september heb ik twee weken vakantie. (Al afgesproken voordat ik wist een poos in Maarn werkzaam te zijn). Ds. Andries den Besten neemt in die weken voor mij waar.

Tenslotte wens ik u alle goeds en tot ziens in de dienst op zondag en/of door de week!

Met een hartelijke groet,

ds. Aleida de Hoog

## **En de bloemen gaan vandaag.....**

Op een van de afgelopen zonnige zondagen werden we na de kerkdienst verrast met een prachtig boeket.

Het was een lichtpuntje in de moeilijke periode die we momenteel doormaken.

Fijn dat er ook op deze manier aan ons wordt gedacht!

Met een hartelijke groet,

Bert en Jenny Boer

# DORPSKERK

## Een nieuw seizoen kerkenwerk

De vakanties zijn voorbij en de scholen zijn weer begonnen. Het wordt weer wat drukker in de kerken. Hopelijk heeft de vakantietijd ons allen tot rust gebracht en energie verschaft voor een nieuwe fase van werken en vrijwilligerswerk bijvoorbeeld in het kerkenwerk.

Vergaderingen lagen even stil maar de agenda's vullen zich weer. Iedereen een goede tijd gewenst met veel inspiratie. Het leven met al zijn ups en downs gaat tijdens een vakantieperiode gewoon door. Mensen moesten naar het ziekenhuis voor onderzoek of opname en helaas stierven er ook gemeenteleden.



## Overleden

Op 9 februari 1954 werd hij geboren: Arris Bloemendal. Op 10 augustus 2017 stierf hij na een intens gevecht van drie jaar tegen de longvlieskanker die bij hem gediagnosticeerd werd. Deze strijd waarbij hij trouw terzijde gestaan werd door zijn vrouw Ria was uiteindelijk niet te winnen. Een periode van hoop en vrees, van leven tussen slecht nieuws en goed nieuws, tussen teleurstellingen en topmomenten. Een zware weg. Slaan de medicijnen wel of niet aan? Kom ik in aanmerking voor de experimentele therapie en zo ja, wat zal dat uitwerken? En wat zijn er nog voor kansen na een teleurstellende ervaring? Tijdens zijn ziekteproces stierven de vaders van zowel Arris als Ria. Hoe houdt een mens het vol! Bewondering en respect heb ik voor de manier waarop Arris zijn strijd gestreden heeft, gesteund en bijgestaan door Ria en hun kinderen. Mijn gedachten gaan naar hen uit, naar Ria en naar Gea en Eric (dochter en schoonzoon) en naar zoon Arrian. Arris was een bijzondere man met nuchtere humor. Hij had passie voor de voetbal en was jarenlang als vrijwilliger actief in Woudenberg bij een voetbal vereniging aldaar. Tijdens zijn werkzame jaren was hij actief in de bouwsector, o.a. in renovatiewerken. Op donderdag 17

augustus is er voor hem een afscheidsdienst gehouden in crematorium Slingerbos te Ede, waar wij op indrukwekkende wijze afscheid van hem hebben genomen en hem toevertrouwd aan Gods liefdevolle ontferming.

### **Overleden**

Op 4 augustus overleed mevrouw Margaretha Klein – Meijdam op de leeftijd van bijna 78 jaar. Een dag na haar overlijden zou zij 78 jaar zijn geworden. Mevrouw Klein was ernstig ziek. Haar man blijft achter op het adres Spoorlaan 3. Ik wens hem van harte sterkte toe.

### **Startzondag 2017 Dorpskerk**

We gaan iets nieuws doen! Als gemeenteleden, houden we op zondag 17 september a.s. "Openhuis" en nodigen we familie, vrienden en burens uit voor onze 'kerkproeverij'. Want waarom zou je datgene wat voor jou waardevol is alleen voor jezelf houden? Iemand uitnodigen om mee te gaan naar de kerk is niet vanzelfsprekend. Vaak worden we belemmerd door gedachten als 'ik mag daar de ander niet mee lastig vallen' of 'onze relatie beschadigt als ik de ander uitnodig'. Maar kloppen deze gedachten eigenlijk wel? Is het kenmerk van een uitnodiging niet dat het vrijblijvend is? Waarom voelen we onszelf afgewezen als de ander 'nee' zegt? Samen kunnen we bouwen aan een cultuur waarin uitnodigen weer normaal wordt. Een cultuur waarin we als christenen de ander durven uit te nodigen om onderdeel te zijn van dit gedeelte van ons leven. Het maakt niet uit of iemand wel of geen kerkelijke binding of achtergrond heeft. Om een toegankelijk en feestelijk karakter aan deze ochtend te geven, beginnen en sluiten we de dienst met onderlinge ontmoeting. We beginnen met koffie en ontmoeten elkaar met hapjes en drankjes in en om de Dorpskerk. Iedereen is welkom vanaf 09:45 uur.

De commissie startzondag Dorpskerk

## **Bevestiging en afscheid ambtsdragers**

Op zondag 24 september zal Jaap van 't Hoog bevestigd worden als ouderling – kerkrentmeester. We zijn blij dat Jaap bereid is gevonden om deze taak op zich te nemen. Hij zal Joke van de Essenburg opvolgen die in dezelfde dienst afscheid neemt als ambtsdrager. Gelukkig is zij bereid om voor het college van kerkrentmeesters voorlopig nog het secretariaat op zich te nemen. De benoeming van Jaap betekent dat hij afscheid neemt van zijn kosterstaak. In zijn plaats hebben we Ries van Wolfswinkel bereid gevonden om de kostertaak op zich te nemen.

## **Bijbelkring**

In september starten we weer met de jaarlijkse Bijbelkring. Dinsdag 26 september bent u welkom in 't Gebouwtje van 19.30 t/m 21.30 uur. Opgave van tevoren mag via [a.besten9@gmail.com](mailto:a.besten9@gmail.com).

## **Vaste werktijden**

Zoals de meesten van u wel weten heb ik naast mijn parttime predikantschap een parttime betrekking als chauffeur in het beroepsgoederenvervoer. Van zondag t/m woensdag ben ik predikant en op de andere dagen doe ik chauffeurswerk, meestal 2 dagen. Op de andere van die drie dagen achter in de week heb ik een vrije dag. Die 3 dagen ben ik alleen via email bereikbaar. Voor dringende zaken mag u mij altijd bellen. Mocht er op één van die dagen achter in de week een uitvaart zijn, is dat altijd wel te plannen, zo is recent gebleken.

## **Tenslotte**

Na een mooie zomer met Hollands weer beginnen de eerste bladeren al weer te vallen en zal de herfst vanzelf weer inzetten. Ik hoop dat op de startzondag in beide dorpen Maarn en Maarsbergen de zon zich zal laten zien en dat we als kerken aangename open huizen zullen zijn die uitnodigend zijn en waar vaste gasten en nieuwkomers zich welkom voelen. Inspirerend vind

ik altijd weer het lied van Sytze de Vries, 280 in ons liedboek. Met het eerste couplet sluit ik mijn kopij graag af:

*De vreugde voert ons naar dit huis  
waar `t woord aan ons geschiedt.  
God roept zijn naam over ons uit  
en wekt in ons het lied.*

Met vriendelijke groet,  
ds. Andries den Besten

## LEERHUIS “DE VALKENBURCHT”

Als deze kopij moet worden ingeleverd hebben we nog twee weken te gaan voor de eerste dienst van het nieuwe leerjaar van start gaat. Op 3 september hopen we elkaar weer te ontmoeten.

Er ligt weer een nieuw leerrooster klaar.

De eerste zondag wordt een begin gemaakt met het thema: Profeten uit het Koningenboek.

Het boek 1 en 2 Koningen hoort in de Hebreeuwse bijbel tot de Profetenboeken. Het schrijft over de tijd van de koningen van Israël en Juda vanuit een profetisch, zeer kritisch perspectief. Elia en Elisa zijn de grote profeten van het Noordrijk. Ze vertolken beiden in een ontwrichte tijd het Woord van God, maar de accenten liggen in de vertellingen anders: de een meer in vlammend protest tegen de Baäldienende koning, de ander meer bevrijdend, zegenend protest. Deze reeks wordt vier zondagen onderbroken door het thema: De tien Woorden.

Ook worden er dit seizoen drie gesprekskringen georganiseerd.

De eerste daarvan begint op maandagmorgen 9 oktober. Deze kring staat onder leiding van ds. Anne Marie Booij, met als titel The times they are achanging. Verdere informatie vindt u in het programmaboekje van de gezamenlijke kerken van Maarn-Maarsbergen.

Om het programma weer rond te krijgen is er achter de schermen veel werk verzet. We hopen met elkaar weer een mooie en leerzame tijd tegemoet te gaan.

Riek van Greuningen



# BERICHTEN UIT KERK EN SAMENLEVING

## Gebed voor Barcelona. Van B. Coster, predikant in Spanje

Trouwe God en Vader in de hemel,  
Verslagen en bevreesd vanwege het geweld  
dat onze stad deze middag trof,  
zoeken wij steun en houvast bij u.

Wij maken ons woordvoerder van zovelen,  
inwoners en bezoekers van allerwegen,  
samen in een gastvrije stad,  
onbezorgd, gezinnen met kinderen,  
Plaça de Catalunya, Las Ramblas.....  
Tot het geweld van een voertuig om te doden ons verschrikte.

Eeuwige Vader, wij gedenken de slachtoffers  
die aan de verwondingen overleden zijn.  
Wij bidden voor hun familieleden,  
om kracht en troost, om dit verlies te dragen.

Wij roepen U aan voor de gewonden,  
om genezing en herstel ook van psychische schade.  
Voor hun familie, zeer bezorgd en vaak op grote afstand.

Wij bidden u voor de hulpverleners  
in het zware werk om levens te redden.  
Voor politie en justitie bij het onderzoek  
naar daad en verantwoordelijkheid,  
ook met gevaar voor eigen leven.

Wij belijden onze verantwoordelijkheid  
voor een wereld vol geweld.

Leer ons antwoord te geven van liefde en gerechtigheid.  
In de hoop op de vervulling van de belofte van Uw Zoon,  
Jezus Christus, onze Here:

Zalig de vreedzamen, want zij zullen kinderen van God zijn.

Amen.

(Uit: Website PKN)

# FINANCIEN

## Diaconale collecten opbrengsten juni 2017

		<b>Maarn</b>	<b>Maarsbergen</b>
04 jun.	Kerkopbouw Nicaragua	€ 234,67	€ 101,00
11 jun.	Hulp straatkinderen Colombia		€ 88,15
18 jun.	Uitgeprocedeerde asielzoekers		€ 79,35
25 jun	Fistula hospital in Ethiopië	€ 193,80	€ 65,65
	jun. Bloemenfonds	€ 119,40	€ 58,75
	jun. Zendingsbussen	€ 33,80	€ 52,50
	Collecten voor plaatselijk kerkenwerk	€ 270,8	€ 294,70

## Diaconale collecten opbrengsten juli 2017

		<b>Maarn</b>	<b>Maarsbergen</b>
02 jul.	JOP	€ 137,70	€ 91,63
09 jul.	Voedselbank Heuvelrug	€ 252,05	
09 jul.	Hospice Amerongen		€ 57,85
16 jul.	ZOA Vluchtelingenhulp	€ 130,40	€ 131,55
23 jul.	Stichting ouderen Moldavië	€ 198,45	€ 108,05
30 jul.	Exodus	€ 149,10	€ 62,65
	jul. Bloemenfonds	€ 78,70	€ 87,80
	jul. Zendingsbussen	€ 36,05	€ 95,31
	Collecten voor plaatselijk kerkenwerk	€ 592,30	€ 363,20

## Kerkbalans 2017

Begroot	€ 164.000,00
Toezeggingen en spontane betalingen	€ 159.548,00
Ontvangen tot en met 31 juli 2017	€ 116.204,00



**Verkorte jaarrekening 2016 Protestantse Gemeente  
Maarn/Maarsbergen**

<b>Baten</b>	<b>Bedragen over 2016 in euro's</b>	
	<b>Begroting</b>	<b>Rekening</b>
Kerkelijke bijdragen	160.000	164.956
Collecten en giften	14.500	18.146
Solidariteitskas/Eindejaarscollecte	6.800	7.785
Huuropbrengsten	34.900	37.401
Rentebaten	5.000	3.567
<b>Totaal baten</b>	<b>221.200</b>	<b>231.855</b>
<b>Lasten</b>		
Kerkgebouwen	29.800	38.583
Pastorieën	6.400	5.239
Pastoraat	129.434	130.043
Vergoeding gastpredikanten	6.500	6.115
Kerkdienst, catechese en overige kerkelijke activiteiten	11.000	8.704
Verplichtingen en bijdragen andere organen	11.700	11.568
Vergoeding organisten	4.200	4.055
Kosten beheer, administratie en representatie	13.100	11.232
Rentelasten	3.500	2.855
<b>Totaal lasten</b>	<b>215.634</b>	<b>218.394</b>
<b>Overige baten/lasten en verrekeningen</b>	<b>5.566</b>	<b>13.461</b>
Toevoeging aan onderhoudsfondsen	(21.000)	(23.534)
Onttrekking aan fonds pastoraat	8.133	8.146
<b>Totaal ov. baten/lasten en verrekeningen</b>	<b>(12.8670)</b>	<b>(15.388)</b>
<b>Nadelig saldo</b>	<b>(7.301)</b>	<b>(1.927)</b>

### **Korte toelichting:**

Het negatief saldo over 2016 is aanmerkelijk lager dan begroot. De baten waren aanzienlijk hoger dan begroot, met name door hogere kerkelijke bijdragen en giften. Daartegen over staat een stijging van de lasten onder kerkgebouwen met name door de aanleg van geluidsleidingen en een deel ( 40%) van een nieuw geluidssysteem in de Dorpskerk en hogere kosten van onderhoud van de Ontmoetingskapel. De kosten van Kerkdienst etc. komen lager uit, onder meer omdat de bijdrage aan de cantorij is komen te vervallen.

De onttrekking aan fonds pastoraat heeft betrekking op de tijdelijk extra formatie van de Dorpskerk.

De volledige jaarrekening 2016, zoals die is vastgesteld door de kerkenraad en gecontroleerd door de accountant, ligt t/m 20 september ter inzage bij de penningmeester de heer A. Tijsseling, Engweg 9a, Maarsbergen, telefoon 431277

#### Collectebonnen

Kaarten met . 20 bonnen van € 2,00 = € 40,--

20 bonnen van € 1,00 = € 20,--

*te bestellen via banknummer **NL15RABO0355133954** ten name van de Protestantse Gemeente te Maarn-Maarsbergen met vermelding van de gewenste bonnen.*

## OVERIGE MEDEDELINGEN

### Koffie ochtend

De zomer loopt weer ten einde en vanaf september gaan we weer over op 1x per maand koffie drinken in de Ontmoetingskapel.

Op 7 september staan er weer twee gastvrouwen klaar om u te ontvangen met koffie of thee en een koekje.

Vanaf tien uur tot half twaalf bent u van harte welkom.

Namens de gastvrouwen en 1 heer,

Rie Goede, telefoon: 441666

### Samen eten

Op 21 september kunt u gezellig komen eten in de Ontmoetingskapel.

Om half zes begint de maaltijd. Kosten € 10.50 voor een drie gangen diner.

Als u zich maandag opgeeft kunt u donderdag mee-eten.

U bent van harte welkom.

Rie Goede telefoon 441666





## ADRESSEN EN TELEFOONNUMMERS (0343)

### MAARN

ONTMOETINGSKAPEL : Kapelweg 45  
Predikant (tijdelijk) : ds. M.A. de Hoog tel. 0343-476878,  
b.g.g.: 06-21893914 e-mail: madehoog50@gmail.com

### MAARSBERGEN

DORPSKERK : Woudenbergseweg 52  
Predikant : ds. A. Den Besten, Angeler 3, 3863 BP Nijkerk  
tel. 06-44997660  
e-mail: a.besten9@gmail.com, dorpskerk@pknmm.nl

### PROTESTANTSE GEMEENTE

Scriba : Dhr. J. Spilker, Beeklaan 1 3951EV Maarn tel. 442444,  
e-mail: scribapknmm@gmail.com  
Kerkelijk bureau : Mw. M.W. Sèrno, Tromplaan 5, 3951CL Maarn,  
tel. 441530, e-mail: mwserno@tele2.nl  
Voorzitter College van : Dhr. J.M. van der Meulen  
Kerkrentmeesters Postadres: Kapelweg 45, 3951 AB Maarn  
e-mail: kerkrentmeesters@pknmm.nl  
Penningmeester : Dhr. A. Tijsseling, Engweg 9/A, 3953 BD Maarsbergen,  
College van Kerkrentmeesters tel. 431277 e-mail: a.tijsseling@hetnet.nl  
Administratie : Postadres: Kapelweg 45,3951 AB Maarn  
College van Kerkrentmeesters : NL13INGB0009067637 t.n.v. Protestantse Gemeente  
ING bankrekening College van te Maarn-Maarsbergen RSIN: 824130376  
Kerkrentmeesters : Dhr. H. Vernig, Lijsterbeslaan 17,  
Voorzitter Diaconie 3925 JH Scherpenzeel  
tel. 033-2771127 email: hc.vernig@planet.nl  
ING bankrekening Diaconie : NL54INGB0009145954 t.n.v. Diaconie Protestantse  
Gemeente te Maarn-Maarsbergen RSIN : 824130406  
Instrumentenfonds NL13INGB0009067637 t.n.v. Protestantse Gemeente  
Ontmoetingskapel te Maarn-Maarsbergen tbv Instrumentenfonds  
Kerktaxi : Mw. L. Beishuizen, Bakkersweg 33, tel. 06 – 30119967  
Verhuur kerkgebouw Mw. A. Willemsen, tel. 06 - 1922 2411  
Ontmoetingskapel e-mail: verhuur.kapel@gmail.com  
Verhuur 't Gebouwtje Fam. Van Wolfswinkel Woudenbergseweg 76,  
Maarsbergen, tel. 431384  
Maarsbergen email: reserveren.dorpskerk@pknmm.nl

### DE VALKENBURCHT

Voorganger : Ds. A.M. Booij, Drift 5, 3721BH, Bilthoven  
tel. 030-2292228, e-mail: tiekbooij@online.nl  
Coördinator : Mw. H.N. van Greuningen-de Geus,  
Scherpenzeelseweg 8, 3953MB Maarsbergen,  
tel. 431561, e-mail: info@leerhuisdevalkenburcht.nl  
Bankrekening : NL68TRIO 0390953822  
t.n.v. Leerhuis de Valkenburcht