



Protestantse Gemeente
te Maarn - Maarsbergen

Zondag 8 augustus 2021
Kleur: groen
Aanvang: 10.00 uur



Inleiding op de dienst

In de maand augustus is er een expositie in ons kerkgebouw over de 7 werken van barmhartigheid. De zeven werken zijn gebaseerd op Jezus' onderwijs in Matteüs 25 vs. 31 t/m 46. Vandaag staan we stil bij die 7 werken en lezen we het betreffende gedeelte uit het Evangelie. Barmhartigheid is het belangrijkste thema in het onderwijs van Jezus. Hongerigen te eten geven, dorstigen te drinken geven, naakten kleden, zieken bezoeken enz. Wij noemen het werken der barmhartigheid maar eigenlijk heeft het ook te maken met gerechtigheid. Twee kernwoorden uit de Bijbel, gerechtigheid en barmhartigheid die te vinden zijn bij profeten en psalmisten, evangelisten en apostelen. Beide termen staan centraal in het onderwijs van Jezus, het vleesgeworden Woord van God. De zeven werken van barmhartigheid hebben menig kunstenaar geïnspireerd om weer te geven in kunstwerken wat daarvan de bedoeling is. En in de rede van Jezus in Matteüs 25 zijn die zeven werken van barmhartigheid het criterium waarop wij mensen beoordeeld zullen worden door de hoogste rechter: de Mensenzoon zelf. Belangrijk genoeg dus om er bij stil te staan. Het is niet om het even hoe wij leven als geloofsgemeenschap en als christenen privé.

VOORBEREIDING

- Muziek
- Welkom en mededelingen door de ouderling van dienst
- De kaarsen worden aangestoken
- Zingen: Lied 289 vs. 1 en 2
- Bemoediging en drempelgebed
- Zingen: Lied 289 vs. 3
- Inleiding op het thema van deze dienst
- Zingen als Kyriëgebed: lied 561 (op melodie Psalm 134)
- Glorialied: 103c vs. 1 en 3

DIENST VAN HET WOORD

- Eerste lezing: Psalm 103 vs. 6 t/m 8
- Zingen: Psalm 103 vs. 5 en 7
- Evangelielezing: Matteüs 25 vs. 31 t/m 46
- Overdenking
- Muzikale meditatie
- Zingen: Lied 748 vs. 1 en 5

DIENST VAN GEBEDEN EN GAVEN

- Gebeden – stil gebed – Onze Vader
- Diaconale mededelingen
- Collecten bij de uitgang

HEENZENDING EN ZEGEN

- Zingen: Lied 538 vs. 1 en 4
- Zegen
- Antwoord op de zegen: amen, amen, amen.

Aan deze dienst werken mee:

Voorganger: Ds. Andries den Besten

Ouderling: Nel van Wolfswinkel

Diaken: Akke Koornneef

Organist: Ronald Treep

Koster: Ries van Wolfswinkel

Beeld en geluid: Eddie Koornneef



Kerkdiensten 15 augustus

Dorpskerk 10.00 uur Ds. W.L. Pera, Leersum
Ontmoetingskapel 10.00 uur Ds. K.F. Visser, Veenendaal

Collectedoel: Kledingbank Amersfoort

Steeds meer mensen in Nederland verkeren in financiële moeilijkheden. Als gevolg van bijvoorbeeld ziekte, echtscheiding, verslavingen of een faillissement. Kledingbank Amersfoort wil zo veel mogelijk van deze mensen ondersteuning bieden door belangeloos kleding en schoeisel en aanverwante goederen te verstrekken. Dit gebeurt alleen op basis van een verwijzing door een hulpverlenende instantie.

Jarig

Zaterdag 14 augustus is mevrouw A. van Dam-Hoogendoorn, Hertenaan 24A, 3951AT Maarn jarig

Gesprekken over kerk zijn

Zoals aangekondigd in het laatste kerkblad organiseren we gesprekken over kerk zijn nu en in de toekomst. Tot nu toe loopt het niet storm met reserveringen voor deze rondes en ik heb gemerkt dat dit toch te maken heeft met de vakantie. Blijkbaar heb ik een inschattingsfout gemaakt. Het is in ieder geval gelukt om één groep bij elkaar te krijgen. Nieuwe data zijn: 30 augustus 14.30 – 16.00 uur (inloop vanaf 14.15 uur)

30 augustus 20.00 – 21.30 uur (inloop vanaf 19.45 uur)

Opgave graag bij ondergetekende via email a.besten9@gmail.com of via 06-44997660.

Met vriendelijke groet,
Ds. Andries den Besten

Bijbelkring

Zoals in het kerkblad is aangekondigd, starten we op **31 augustus** met de Bijbelkring. Het is in feite een gesprekskring over teksten uit de Bijbel die te maken hebben met een actueel thema, dat wereldwijd speelt: de zorg voor de schepping. Als kerk maken we deel uit van een samenleving, die verdeeld is als het gaat om vragen die de leefbaarheid

van onze planeet betreffen. De één spreekt smalend over “dat groene gedoe” en de ander spreekt min of meer dramatisch over “is onze planeet nog wel te redden?” Te midden van deze uitersten bewegen we onze als christenen privé en als geloofsgemeenschap. Aan de hand van het boekje “Eenvoudig leven” wordt een verbinding gelegd tussen Bijbelse teksten over zorgen voor de schepping en de actualiteit. Opgave voor deze kring kan bij ds. Andries den Besten via a.besten9@gmail.com of telefonisch via 06-44997660. Graag vóór 20 augustus. Degenen die sinds enkele jaren deelnemen aan de Bijbelkring hebben een email ontvangen. Degenen onder hen die niet beschikken over een computer kunnen dit bericht als uitnodiging zien. Ik hoor graag van u of u weer wilt deelnemen. Nieuwkomers zijn ook van harte welkom! Ds. Andries den Besten

Reisexpositie in de Dorpskerk

In de maand augustus is de reisexpositie 7 wegen van barmhartigheid te zien in de Dorpskerk in Maarsbergen. De schilderijen zijn gemaakt door Jeltje Hoogenkamp en de daarbij passende gedichten zijn geschreven door Corrie Kopmels. Toegang is gratis



De kerk is de hele maand augustus open op
Woensdagmorgen 10.00 – 12.00 uur
Donderdagmorgen 10.00 – 12.00 uur
Zaterdagmiddag 14.00 – 16.00 uur

Ook na de zondagdienst is de expositie te bekijken.