



Protestantse Gemeente
te Maarn - Maarsbergen



Zondag 22 augustus 2021
Kleur: groen
Aanvang: 10.00 uur

Inleiding op de dienst

Van het onderwijs van Jezus kun je niet zeggen dat het eenvoudig is. Dat geldt zeker van de woorden die we vinden in Johannes 6 waar Hij zichzelf het levende brood noemt en spreekt van het eten van zijn lichaam en het drinken van zijn bloed. Al in de eerste eeuw van het christendom leidden deze woorden tot de vraag of volgelingen van Jezus kannibalen zijn. Ook in de oren van de eerste hoorders van deze woorden klinken ze op zijn minst vreemd en vragen ze om nadere uitleg. Jezus reageert op reacties van zijn volksgenoten die Hem kennen als de zoon van een timmerman en diens vrouw uit het onbeduidende plaatsje Nazareth. Maar wordt de bedoeling van zijn boodschap daar duidelijker door? Kunnen wij snappen wat Hij te zeggen heeft? We gaan op zoek naar een uitleg waarmee we verder kunnen en die misverstanden over deze woorden uit de weg ruimen. De lezing uit het Bijbelboek 2 Koningen gaat ook over brood, door God gegeven en lijkt in zekere zin op het broodwonder dat Jezus verricht heeft. We zingen zoals gebruikelijk de liederen uit ons liedboek, dat u kunt vinden in de kast achterin de kerk. Een gezegende dienst toegewenst!



VOORBEREIDING

- Muziek
- Welkom en mededelingen door de ouderling van dienst
- De kaarsen worden aangestoken
- Zingen: Lied 280 vs. 1 en 4
- Bemoediging en drempelgebed
- Zingen: Lied 280 vs. 5 en 6
- Kyriëgebed
- Glorialied: Psalm 146 vs. 1, 3 en 5

DIENST VAN HET WOORD

- Eerste lezing: 2 Koningen 4 vs. 42 t/m 44
- Zingen: Lied 687 vs. 3
- Evangelielezing: Johannes 6 vs. 41 t/m 59
- Overdenking
- Muzikale meditatie
- Zingen: Lied 653 vs. 1 en 2

DIENST VAN GEBEDEN EN GAVEN

- Gebeden – stil gebed – Onze Vader
- Diaconale mededelingen
- Collecten

HEENZENDING EN ZEGEN

- Zingen: Lied 426 (Ned. Tekst, 2 x)
- Zegen
- Antwoord op de zegen: amen, amen, amen.

Aan deze dienst werken mee:

Voorganger: Ds. Andries den Besten
Ouderling: Anneke den Besten
Diaken: Lien Odijk
Organist: Ronald Treep
Koster: Jan van Westerneng
Beel en geluid: Jan Stroomberg



Kerkdiensten 29 augustus

Dorpskerk 10.00 uur Ds. Andries den Besten
Ontmoetingskapel 10.00 uur Ds. Mariëlle Jochemsen

Collecte: Regio – Timon - Zorg Dichtbij

Timon biedt professionele hulp bij problemen met opgroeien en opvoeden. Daarnaast verbindt zij de jongeren en jongvolwassenen met 'het gewone leven'. Vrijwilligers wonen naast hen als goede buur of zijn beschikbaar als maatje. Timon wil er ook voor de kerk zijn. Bijvoorbeeld door geven van advies bij ernstige zorgen over een kind, jongere of gezin in de kerk, door het verzorgen van een training of opvoedcursus. Samen met de kerk wil Timon bouwen aan gemeenschappen waar jongeren hoop en herstel vinden.

Timon kiest positie dichtbij jongeren, dichtbij school, in de wijk. Hulp verloopt via reguliere routes, maar ook via buurt- en wijkteams en onderwijs-zorgprogramma's. We zoeken samenwerking met ketenpartners zoals CJG's, gemeentelijke welzijnsvoorzieningen, GGD, verslavingszorg, onderwijs, GGZ, politie en justitie. In samenwerkingsverbanden met collega-organisaties voor Jeugd en Opvoedhulp leveren we een dekkend en samenhangend aanbod.

Gesprekken over kerk zijn

Zoals aangekondigd in het laatste kerkblad organiseren we gesprekken over kerk zijn nu en in de toekomst. Er zijn nog twee mogelijkheden voor deze gesprekken

30 augustus 14.30 – 16.00 uur (inloop vanaf 14.15 uur)

30 augustus 20.00 – 21.30 uur (inloop vanaf 19.45 uur)

Opgave graag bij ondergetekende via email a.besten9@gmail.com of via 06-44997660.

Met vriendelijke groet,
Ds. Andries den Besten

Bijbelkring

Zoals in het kerkblad is aangekondigd, starten we op **31 augustus** met de Bijbelkring. Het is in feite een gesprekskring over teksten uit de Bijbel

die te maken hebben met een actueel thema, dat wereldwijd speelt: de zorg voor de schepping. Aan de hand van het boekje “Eenvoudig leven” wordt een verbinding gelegd tussen Bijbelse teksten over zorgen voor de schepping en de actualiteit. Opgave voor deze kring kan bij ds. Andries den Besten via a.besten9@gmail.com of telefonisch via 06-44997660. . Degenen die sinds enkele jaren deelnemen aan de Bijbelkring hebben een email ontvangen. Degenen onder hen die niet beschikken over een computer kunnen dit bericht als uitnodiging zien. Ik hoor graag van u of u weer wilt deelnemen. Nieuwkomers zijn ook van harte welkom!
Ds. Andries den Besten

Reisexpositie in de Dorpskerk

In de maand augustus is de reisexpositie 7 wegen van barmhartigheid te zien in de Dorpskerk in Maarsbergen. De schilderijen zijn gemaakt door Jeltje Hoogenkamp en de daarbij passende gedichten zijn geschreven door Corrie Kopmels. Toegang is gratis



De kerk is de hele maand augustus open op
Woensdagmorgen 10.00 – 12.00 uur
Donderdagmorgen 10.00 – 12.00 uur
Zaterdagmiddag 14.00 – 16.00 uur

Ook na de zondagdienst is de expositie te bekijken.