

juli/augustus 2017

Ten Dienste

Kerkblad van de
**Protestantse Gemeente
te Maarn-Maarsbergen**





website: www.pknmm.nl

Colofon

Redactie : A.G. Sybesma, Eekhoornlaan 11,
tel. 443943
E.A.M. Donker, Neptunushof 9, tel. 443275
A.C. van Soomeren, Prinseheuvellaan 30,
tel. 443728

Administratie : E.J. van den Brink, Sparrenlaan 10,
tel. 442539

Bezorging : H.C. van Harten, Kapelweg 30, tel. 442063

Abonnementsprijs : € 10,00 Per post € 27,50

ING rekening : NL42INGB0003949783 t.n.v. Ten Dienste

E-mailadres : tendienste@pknmm.nl

Kopij : **Inleveren uiterlijk vrijdag 18 augustus**
Liefst in Wordformaat per e-mail naar
tendienste@pknmm.nl

TER OVERWEGING	5
KERKDIENTEN	6
DIACONALE COLLECTEN	8
GEZAMENLIJK NIEUWS	11
ONTMOETINGSKAPEL	15
DORPSKERK	18
LEERHUIS “DE VALKENBURCHT”	20
BERICHTEN UIT KERK EN SAMENLEVING	22
MUTATIES FOUT! BLADWIJZER NIET GEDEFINIEERD.	
FINANCIEN	24
DIACONALE COLLECTEN OPBRENGSTEN MEI 2017	24
OVERIGE MEDEDELINGEN	25



TER OVERWEGING

Zomertijd

“Leer van de vijgenboom deze les: zo gauw zijn takken uitlopen en in blad schieten, weet je dat de zomer in aantocht is.” (Marcus 13 vs. 28) Zo sprak Jezus, eeuwen geleden. Woorden die opgetekend staan in de Bijbel. Drie evangelisten geven deze woorden weer. Bijna op dezelfde manier. Uitlopende takken die in blad schieten: we zien het wellicht in onze eigen tuin gebeuren. Wij zien in onze voortuin een trompetboom en in onze achtertuin een dakplataan. Laatstgenoemde loopt eerder uit dan eerstgenoemde. Maar je weet en ziet: de zomer is in aantocht. Het uitlopen van de bomen is een teken. Jezus gebruikt deze woorden om iets aan te geven. Hij gebruikt ze als beeld om iets uit te leggen over de eindtijd. Allerlei tekenen wijzen er op dat het einde nabij is. Velen zijn van mening dat Jezus zich vergist heeft op dit punt. Er zijn veel fasen in de geschiedenis aan te wijzen waarop de dingen die Jezus beschrijft op de een of andere manier zichtbaar worden. Maar dat herhaalt zich op diverse momenten. Waardoor de grote vraag is: wat bedoelt Jezus nu eigenlijk met zulke uitspraken? Als Hij in deze context spreekt over *“deze generatie die nog niet verdwenen zal zijn wanneer al deze dingen gebeuren”* dan fronsen de wenkbrauwen van velen zich terecht. Wanneer is het einde nu nabij? De bedoeling van deze teksten is om ons op te roepen tot waakzaamheid. Bewust en betrokken leven. Betrokken op God en op de medemens. Dat de zomer in aantocht is, is iets positiefs. Ook als je het overdrachtelijk verstaat, want dat betekent dat alles in volle bloei staat. In het licht van Jezus' woorden zijn we op weg naar een werkelijkheid waarin het einde van de oude wereld het begin van een nieuwe werkelijkheid zal inluiden. Een werkelijkheid die gekenmerkt wordt door vrede, een werkelijkheid zonder verdriet, pijn en strijd. Wie zal er niet verlangen naar zo'n werkelijkheid? Natuurlijk steken wij niet onze kop in het zand. Onze huidige werkelijkheid wordt gekenmerkt door pijn en verdriet en strijd. En toch leven wij met Pasen en Pinksteren in de rug en geloven wij dat de grote zomer aanbreekt. Hoe lang dat nog duurt? Geen idee. Maar die zomer is hoe dan ook in aantocht. Geloof ik. En jij?

ds. Andries den Besten

KERKDIENSTEN

Ontmoetingskapel

09 juli	10.00	uur	ds. A. den Besten Installatie ds. M.A. de Hoog
16 juli	10.00	uur	mw. M. Jochemsen uit Utrecht
23 juli	10.00	uur	mw. L. Hoogerwerf uit Utrecht
30 juli	10.00	uur	mw. L. van Deventer uit Woudenberg
06 aug.	10.00	uur	ds. E. Egberts uit Nijkerk
13 aug.	10.00	uur	ds. L. Terlouw uit De Meern
20 aug.	10.00	uur	ds. M.A. de Hoog; Heilig Avondmaal
27 aug.	10.00	uur	ds. A. den Besten
03 sept.	10.00	uur	ds. T. Kruiswijk Jansen* uit Doorn

* Tiernernevendienst

Dorpskerk

09 juli	10.00	uur	ds. J. Plante
16 juli	10.00	uur	ds. A. den Besten;doopdienst
23 juli	10.00	uur	ds. A. den Besten
30 juli	10.00	uur	ds. A. den Besten
06 aug.	10.00	uur	ds. A. den Besten
13 aug.	10.00	uur	ds. J. Plante
20 aug.	10.00	uur	ds. A. den Besten; Heilig Avondmaal
27 aug.	10.00	uur	ds. mw. M. A. de Hoog
03 sept.	10.00	uur	ds. A. den Besten

De Valkenburcht

In juli en augustus is er geen dienst in "De Valkenburcht"

Bij de diensten in de Dorpskerk en de Ontmoetingskapel

Hoewel we meestal het oecumenisch leesrooster volgen, volgt de kindernevendienst wegens het Lutherjaar het Lutherse leesrooster en dat bevat onderstaande lezingen. Gastpredikanten kunnen afwijken van het leesrooster.

Op **zondag 2 juli** luisteren we naar Lukas 15 vs. 1 t/m 10 en Jeremia 29 vs. 1 en 4 t/m 14 is dan het profetisch geluid. Bij God is blijdschap over het verlorene dat gevonden wordt!

Op **zondag 9 juli** staat Jeremia 17 vs. 19 t/m 26 op het rooster en als Evangelielezing Lucas 6 vs. 36 t/m 42. In de Ontmoetingskapel wordt ds. Aleida de Hoog ingeleid tot haar werk en gaat zij voor.

Op **zondag 16 juli** geeft Lucas 5 vs. 1 t/m 11 stof tot nadenken en is de profetenlezing Jesaja 55 vs. 6 t/m 13. In de Dorpskerk wordt er op die zondag gedoopt! Het thema is: Een stap verder!

Op **zondag 23 juli** zijn er verschillende mogelijkheden van lezingen. Lucas 5 vs. 17 t/m 26 of Matteüs 5 vs. 20 t/m 26. De lezing uit het OT is Jesaja 40 vs. 12 t/m 25 of 48 vs. 12 t/m 22.

Op **zondag 30 juli** zet Marcus 8 vs. 1 t/m 9 ons stil bij het wonder van de broodvermenigvuldiging. De profetenlezing is een pittige en komt uit Jeremia 3 vs. 21 t/m 4 vs. 2

Op **zondag 6 augustus** staan de woorden van Jezus uit de Bergrede over het huis op de rots op het rooster. Matteüs 7 vs. 24 t/m 27. Ook deze zondag een lezing uit Jeremia en wel hoofdstuk 7 vs. 2 t/m 7.

Op **zondag 13 augustus** staat Lucas 16 vs. 1 t/m 9 op het programma, een boeiende lezing! Jeremia 32 vs. 37 t/m 42 wordt gelezen uit het Oude Testament.

Op **zondag 20 augustus** luisteren we naar Lucas 19 vs. 41 t/m 48 waar Jezus de tempel reinigt en opkomt voor dé functie van het Godshuis: huis van gebed. Jeremia 23 vs. 16 t/m 29 is de profetenlezing. In beide kerken wordt die zondag de Maaltijd van de Heer gevierd.

Op **zondag 27 augustus** staat Lucas 18 vs. 9 t/m 14 op het leesrooster, een sterke tekst, waarin iemand zichzelf een enorme pluim geeft en de ander veracht. De profetenlezing is dan uit Daniël 3 vs. 34 t/m 45.

Elke zondag is er in beide kerken kindernevendienst voor de kinderen van de leeftijd van de basisschool en kinderoppas en na de dienst ontmoeting rond de koffie. In beide kerken is er een ringleiding voor mensen met gehoorapparatuur. In de Ontmoetingskapel zijn grote letterliturgieën aanwezig. Wij hopen in de zomertijd op goede ontmoetingen en gezegende diensten.

DIACONALE COLLECTEN

De diaconale (eerste) collecten juli en augustus 2017

09 juli

Voedselbank Heuvelrug

Stichting Voedselbank Utrechtse Heuvelrug levert voedselpakketten aan de inwoners van Driebergen, Doorn, Leersum, Amerongen, Overberg, Maarn en Maarsbergen. Stichting Voedselbank Utrechtse Heuvelrug is een onafhankelijke stichting en is geheel afhankelijk van giften van lokale bedrijven en instellingen, kerken en particulieren en subsidie van de gemeente. Voor voedsel wordt niet betaald. De kosten van de stichting zijn direct verbonden aan de uitvoering van de doelstelling van de stichting. Externe beoordelaars (maatschappelijk werk, hulpverleners e.d.) bepalen of personen in aanmerking komen voor een voedselpakket. De Stichting Voedselbank Utrechtse Heuvelrug beoordeelt niet zelf. Het aantal cliënten is de afgelopen jaren flink gegroeid. In de gemeente Utrechtse Heuvelrug worden momenteel wekelijks 75 voedselpakketten uitgegeven voor 170 personen. Ter vergelijking: in juni 2012 werden wekelijks 30 pakketten uitgereikt voor 90 personen.

16 juli

ZOA vluchtelingen hulp

Dat doen ze door zich in te zetten voor hulp, hoop en herstel voor mensen die slachtoffer worden van een natuurramp of gewapend conflict. Ze bieden noodhulp en werken daarnaast met de lokale gemeenschap aan wederopbouw. Zo zetten ze er zich samen voor in dat mensen weer zelfstandig kunnen voorzien in hun eigen levensonderhoud.

23 juli

Stichting ouderen Moldavië

Moldavië is een ex-Sovjetrepubliek en ligt tussen Roemenië en de Oekraïne. Ten gevolge van politieke instabiliteit, separatisme en corruptie, is het land erg verarmd en leeft 80% van de bevolking onder de armoedegrens. Voor veel ouderen is het dagelijks leven een strijd om te overleven. Het pensioen is niet toereikend voor de dagelijkse behoefte aan voedsel en verwarming. Vaak hebben ze geen

toegang tot drinkwater of medische zorg en geen voorzieningen om de hygiëne te waarborgen. Velen leven in een sociaal isolement. Sinds 1991 is de gemiddelde levensverwachting met meer dan 5 jaar gedaald.

30 juli

Exodus

06 aug.

Bartimeús

Bartimeús is in 1915 in Utrecht opgericht als 'Vereeniging tot bevordering van christelijke opvoeding en onderwijs voor blinde kinderen en jongelieden'. In 100 jaar tijd is Bartimeús uitgegroeid tot een expertise-organisatie die mensen met een visuele beperking ondersteunt om het leven te leven zoals zij dat willen.

13 aug.

Kinderen in Egypte leren meer over de Bijbel

Al jarenlang organiseert het Egyptisch Bijbelgenootschap via zondagsscholen een bijbelquiz voor kinderen van 9 tot 12 jaar. Voor kinderen van christelijke ouders is het best lastig staande te blijven in Egypte. Daarom willen ze graag stevig in de schoenen staan als het om kennis van Bijbel en geloof gaat. Het quizprogramma helpt hen daarbij. Het is een groot succes: afgelopen jaar deden meer dan 100.000 kinderen mee. Zij bestudeerden het boek Handelingen en vulden de vragen in het quizboekje in. De 8.000 winnaars wonnen een prachtig geïllustreerd Nieuw Testament. Dit jaar wil het Bijbelgenootschap opnieuw zo'n competitie houden, nu met 150.000 kinderen en 12.000 prijswinnaars. Een quizboekje kost € 0,25,- per deelnemer, een Nieuw Testament voor de prijswinnaars € 4,-. Collecteer mee, zodat nog meer kinderen speels aan de slag kunnen met de Bijbel.

20 aug.

Al Basma Center

Dit centrum in de buurt van Bethlehem leert mensen met leerproblemen een vak.

27 aug.

Maladah Gambia

Stichting Maladah Gambia is van mening dat elk kind recht heeft op onderwijs. Onderwijs is een goede basis voor een

beter toekomstperspectief en kans op werkgelegenheid. Met de gekozen aanpak kan Stichting Maladah Gambia voor veel kinderen een helpende hand bieden.

Stichting Maladah Gambia heeft een school in Kunkujang Jattaya, een klein dorp in de binnenlanden van Gambia opgericht. Hier wordt les gegeven vanaf de peuterklassen tot en met de middelbare school. De kosten van de school worden geheel door de stichting betaald.

Daarnaast helpen wij andere scholen aan schoolbenodigdheden. (hoog/laag krijtborden).

03 sept.

Stichting Timon

Timon biedt professionele hulp bij problemen met opgroeien en opvoeden. Daarnaast verbinden wij de jongeren en jongvolwassenen met 'het gewone leven'. Vrijwilligers wonen naast hen als goede buur of zijn beschikbaar als maatje. De jongeren kunnen bij hen terecht voor gezelligheid, een luisterend oor en praktische hulp.



GEZAMENLIJK NIEUWS

Uit de kerkenraad

Het kerkenwerkseizoen loopt ten einde.

De zondagse kerkdiensten gaan vanzelfsprekend de hele zomer door. Veel gemeenteleden zullen echter met vakantie gaan. Een aantal van u is al weg geweest en uit verschillende verhalen heb ik begrepen dat u het goed hebt gehad.

Als kerkenraad zijn wij op woensdag 31 mei voor de laatste keer voor de zomervakantie bij elkaar geweest. Er stonden flink wat punten op de agenda.

Aleida de Hoog was aanwezig en heeft zich voorgesteld aan ons en wij aan haar. Zij zet zich vanaf 1 juli in om onze gemeente te ondersteunen in het pastoraat gedurende de vacaturetijd en zij zal iedere maand voorgaan in een kerkdienst.

Verder heeft de kerkenraad de reacties uit de gemeente op de profielschets besproken. Bedankt voor deze reacties! Ook heeft de kerkenraad de beroepingscommissie samengesteld. Er is enthousiast gereageerd op de oproep om namen aan te dragen voor deze commissie. Vanuit deze voordracht is er een voorstel gedaan aan de kerkenraad. De kerkenraad heeft hiermee ingestemd en alle benaderde kandidaten hebben aangegeven, dat zij zitting willen nemen in de beroepingscommissie! Dat is heel goed nieuws! Parallel daaraan zijn de profielschetsen van de predikant en van onze gemeente ook definitief vastgesteld. U vindt beide op de website op pagina www.pknmm.nl/nieuws/een-nieuwe-predikant

Als u dit leest, is de beroepingscommissie voor de eerste keer samen gekomen. De commissie bestaat uit: Erik Somsen, Ab Willemsen, Andre Turkesteen, Caroline Bergh, Cindy Amersfoort, Eveline van Leeuwen, Fokke Sybesma, Folkert Horst, Jaap van 't Hoog, Lena Dekker en Tertia Huyser-Alberts. Andries den Besten zal hen als consulent begeleiden. Ik hoop dat deze beroepingscommissie het werk voortvarend en in goede harmonie kan doen. Zij zullen hun taken in stilte oppakken en zij zullen tijd nodig hebben om zorgvuldig te werk te kunnen gaan. Ik wens hen alle succes en ben benieuwd naar de uitkomst!

De kerkenraad heeft ook gesproken over de startzondag. Vorig jaar is er vanuit Maarsbergen initiatief genomen om de Maarsbergse gemeenteleden aan te laten sluiten bij de startzondag in Maarn. De gemeenteleden uit Maarsbergen waren enthousiast over de startzondag,

maar helaas was de groep die naar Maarn kwam erg klein. De locatieraad van Maarsbergen heeft dit initiatief geëvalueerd en is tot de conclusie gekomen dat een gezamenlijke startzondag onvoldoende draagvlak heeft in Maarsbergen. Op basis van deze conclusie heeft de kerkenraad het besluit genomen om de startzondag van 2017 gescheiden in Maarn en Maarsbergen te laten plaatsvinden.

Naar aanleiding hiervan is in de kerkenraad gesproken over de vraag: 'Hoe kunnen wij als gemeente de verbondenheid tussen Maarn en Maarsbergen vormgeven en versterken?' We zijn één gemeente, maar wel verspreid over twee locaties. Als kerkenraad willen we hierover met elkaar doorpraten op de kerkenraadsdag die we in het najaar zullen houden. Wordt vervolgd.....

Als kerkenraad maken we gedurende de zomer een pas op de plaats. We pakken de draad in augustus weer op.

Ik wens u een hele goede zomer!

Met vriendelijke groet,
Henk Jongasma

Het pastoraat vanuit de Ontmoetingskapel in vacaturetijd

Na het vertrek van ds. Simon Dingemans is het belangrijk dat pastorale zorg in dringende gevallen gewaarborgd blijft.

Vanaf 1 juli 2017 zal ds. Aleida de Hoog voor 40% tijdelijk in dienst komen om mede het pastoraat te bewaken.

Haar contactgegevens zijn:

Schoonoordselaan 6

3941KN Doorn

tel. 0343-476878, b.g.g.: 06-21893914 (goed bereikbaar op

maandagmorgen en op de andere dagen in de regel tussen 8.30 en 9.30 uur). e-mail: madehoog50@gmail.com

U kunt dan dus een beroep op haar doen.

Mocht u bovenstaande wat ingewikkeld vinden of anderszins een beroep willen doen op het pastoraat? Dan kunt u gedurende de vacatureperiode contact opnemen met ouderling Mechteld van den Beld. In deze periode zal zij voor Maarn als pastoraal aanspreekpunt functioneren en samen met u naar een oplossing zoeken. Zij is mobiel bereikbaar op telefoon 06 23548025 en haar mailadres is mejobe@hotmail.com

Tijdens periodes van afwezigheid van Mechteld van den Beld

(bijv. bij vakantie) zal ouderling Cindy Amersfoort haar vervangen als pastoraal aanspreekpunt. Zij is bereikbaar op telefoon 06 24565064 en mailadres c.amersfoort4@gmail.com

We hopen dat u zo altijd iemand in dringende gevallen kunt bereiken.

De pastorale raad

Restauratie dak Dorpskerk mogelijk door bijdrage Fonds ErfgoedParels van de provincie Utrecht



PROVINCIE :: UTRECHT

Waarschijnlijk staat onze Dorpskerk de komende herfst een tijdje in de steigers. De leien op het dak zijn asbesthoudend en moeten worden verwijderd. Een hele klus, die een aantal weken zal duren. Het exacte tijdstip is afhankelijk van de mogelijkheden van de aannemer. De werkzaamheden zijn niet gevaarlijk voor u als bezoeker van de Dorpskerk en voor de omwonenden.

Onze Dorpskerk is een rijksmonument, dat regelmatig wordt gekeurd door de zgn. Monumentenwacht. Uit het laatste rapport van de Monumentenwacht blijkt dat de komende jaren het leiendak moet worden vervangen en het orgel moet worden gerestaureerd. Samen met wat andere onderhoudsposten is dit een enorme investering van 232.000 euro. Te hoog om zelf als gemeente op te kunnen opbrengen. Daarom zijn we vanuit het college actief gaan fondsen werven en hebben we o.a. een aanvraag ingediend bij de provincie Utrecht voor een bijdrage uit het zgn. Fonds Erfgoedparels. Het Fonds Erfgoedparels doet jaarlijks uitkeringen aan rijksmonumenten, die grote investeringen moeten doen. We zijn dan ook bijzonder blij dat onze aanvraag is gehonoreerd en we een bijdrage van maar liefs 67.000 euro uit dat fonds hebben gekregen. Door deze grote bijdrage is het mogelijk op korte termijn het dak aan te pakken. De andere werkzaamheden komen later aan de beurt. Ook van het Rijk krijgen we komende jaren voor die werkzaamheden een bedrag van rond 35.000 euro. Ondanks deze prachtige bijdragen blijft voor ons toch nog steeds een groot bedrag over wat we, deels uit de reserves, als gemeente zelf moeten betalen. We houden u graag op de hoogte.

Samengevat zijn we als college van kerkrentmeesters erg blij met de bijdragen uit genoemde fondsen, maar realiseren we ons ook dat we elkaar als gemeente hard nodig hebben om onze mooie kerken, ook in de toekomst, goed te kunnen blijven onderhouden.

College van kerkrentmeesters

Slotactiviteit Vink ontmoetingsmiddag: trapkarren in Doorn

Zondag 25 juni was het alweer de laatste Vink ontmoetingsactiviteit van het seizoen 2016-2017. Omdat de vorige activiteit (de picknick brunch) culinair van aard was nu even iets om calorieën te verbranden: trapkarren in de landelijke gebieden tussen Doorn en Langbroek.



Rond 14.30 uur arriveerde het gezelschap van 14 bewoners en 6 begeleiders bij het Rosarium te Doorn alwaar er 5 vierpersoons trapkarren gereed stonden om een "rondje Doorn" weg te trappen. Dan luistert het qua weer nogal nauw: niet te warm, niet te winderig maar bovenal: graag droog. Aan al deze wensen werd voldaan (het blijft tenslotte iets van de kerk hè): een prima temperatuurtje, windstil en het begon pas wat te miezeren toen we de trapkarren na ruim vijf kwartier weer inleverden. Dat is dan ook wel lang genoeg want het is en blijft toch wel redelijk spartaans rondtoeren en extra inspannend als niet iedereen mee (kan) trappen. De tip die we voor het Rosarium dan ook hadden: een e-biketrapkar. We gaan het zien.

Al met al was het een zeer gezellige (inspannende??) middag van deze "besloten" activiteit (lees: zonder gemeenteleden). De plannen voor volgend jaar zijn weer in de maak want gezien de enthousiaste reacties gaan we zeker verder. We hopen u dan bij de "openbare" activiteiten te kunnen en mogen verwelkomen. Nu eerst even vakantie vieren.

Met diaconale groeten,
Liesan Beishuizen en Ab Willemsen

ONTMOETINGSKAPEL

WIJ GEDENKEN

Dick Jansen

Geboren 19 maart 1937

Overleden 26 mei 2017



Toen ik het bericht van Dick's overlijden hoorde - om 5.23 uur in de morgen - bevond ik mij op een plek die door Dick zeer gewaardeerd zou worden. Een snelstromend bergriviertje, een bruggetje en rondom bergtoppen waarop de ochtendzon al zichtbaar was. Toen ik me omkeerde om weer naar de auto te gaan zag ik een heel klein pittoresk kerkje. Een mooiere plek om Dick te gedenken is er niet, bedacht ik mij, daar zijn hele leven "getekend" was door de bergen van Zwitserland en Oostenrijk. Het virus heeft hij overgedragen op zijn zoon Erik, die zelfs in Zwitserland is gaan wonen en werken.

De liefde voor de bergen werd er met de papelepel ingegoten gedurende zijn leven. Tijdens zijn 23-jarig tweede huwelijk met Sienke zijn er vele reizen gemaakt naar Italië, Zwitserland en Oostenrijk, want zowel cultuur als natuur speelde een grote rol in Dick's leven. Hiermee vulde hij zijn vakanties en vrije tijd. Ik heb mijn benoeming in 1975 voornamelijk aan Dick te danken. Hij hield wel van een beetje "afwijkend" gedrag. Later...veel later hoorde ik dat hij in Halsteren een keer een lichamelijk gehandicapte leraar had benoemd tegen de wil van het Bestuur in en ook Greta Eikelenboom heeft hij "positief discriminerend" benoemd op de Wingerd.

Daarnaast was hij ronduit vernieuwend in zijn denken over onderwijs: teamvergaderingen in de tuin van de Kapelweg 5, inhoudelijke gesprekken over het onderwijs en ook de Schoolprojectvieringen, gestart in 1977 om de band tussen school, kerk en gezin te versterken en inhoud te geven, werden door hem gerealiseerd.

En niet te vergeten de Oecumenische school!! Daarvan waren er toen maar 18 in heel Nederland - nu 40 - en hij heeft zich de blaren op de tong gepraat, maar rustte niet voor het zo ver was. Dit was heel belangrijk voor hem en had alles te maken met zijn geloofsovertuiging(en). Als trouw PvdA lid protesteerde hij in dec. 1972 tegen de Vietnamoorlog en dat werd hem bepaald niet in dank afgenomen.

Hij kon ook heel koppig en eigenwijs zijn en dat was een van de redenen waarom hij voortijdig het onderwijs verliet. Dat was jammer, maar nadat hij dit verwerkt had ging hij opnieuw lesgeven, nu aan vluchtelingen op de Hoogstraat. Ze liepen met hem weg. Een van zijn leerlingen was Mohaned Altaee nu woonachtig in Maarn en in 2014 een eigen autobedrijf gestart. Hij bleef altijd geïnteresseerd in politiek - spelde de Trouw van voor naar achteren- en in religie, ontdekte tijdens zijn pensioen het Leerhuis de Valkenburcht en bleef daar trouw elke zondag de diensten bezoeken.

Hij is de laatste 23 jaar van zijn leven getrouwd geweest met Sienke. Samen hebben ze 3 kleinkinderen gekregen. In zijn portemonnee zat altijd een foto van Tijn - zoon van Sabine, zijn dochter - en Sienke. De rol van opa heeft ie met verve vervuld, zowel in voorlees- als in museumbezoek. Ze hebben samen een goed "tweede" leven gehad, hadden steun aan elkaar en lieten elkaar ook vrij.

Ik kon alles tegen hem zeggen en heb veel met hem gelachen. Toen Sienke haar dochter Hetty jl. maart wilde bezoeken in Thailand vroeg Dick mij mee als mantelzorger en vriend voor een midweek op Landal Greenpark te Beekbergen.

Daar speelden we 's avonds schaak - waarbij hij mij van de mat speelde en dan minzaam zei: Maar je hebt goed partij gegeven hoor en ik even later hetzelfde tegen hem zei als ik hem met scrabble de oren had gewassen!

Het bleek zijn laatste vakantie te zijn geweest...

Sam Lavooij

Startzondag 17 september 2017

De startzondag van 17 september belooft weer een mooie dag te worden. De voorbereidingscommissie is al gestart. Het thema is deze keer:

Proeven en Beproeven

Proeven:

- we gaan proeven van andere culturen en andere religies.
- we gaan in gesprek over en met andere culturen en religies.
- we horen misschien wel wat een beproeving het is asiel aan te vragen in Nederland.
- we maken kennis met etenswaren uit andere culturen

Kortom het wordt interessant, uitdagend en lekker.

Kent u nog een familie met een andere culturele en/ of religieuze achtergrond die wil meewerken aan deze dag?

Stuur dan even een mail aan: wil.hovy@gmail.com



DORPSKERK

Koffiemorgen in 't Gebouwtje

Elke woensdagmorgen (m.u.v. 2 augustus i.v.m. de High Tea) kunt u een kopje koffie of thee drinken in 't Gebouwtje achter de Dorpskerk. U kunt daar terecht voor een gezellig praatje, een spelletje of een andere activiteit. 't Gebouwtje is open van 10.00 uur tot 11.30 uur. Kom gerust langs om een kopje koffie of thee te drinken. Wie weet wat voor leuke contacten daaruit voortkomen.

We hopen u daar te ontmoeten en neem gerust uw buurvrouw / buurman en/of vriend(in) mee.

Heeft u vervoer nodig, laat het ons even weten, dan proberen we dat te regelen.

Lien (06-22484952), Yvonne en Nel (06-15181496)



Examen

Voor een aantal tieners was de afgelopen maand een spannende tijd. Zij hebben examen gedaan en moesten wachten op de uitslag. Namens de Dorpskerk hebben we Jonathan Bergh, Micha Bode, Sjoerd Veldhuizen en Anne Fleur Greven mogen feliciteren met hun behaalde diploma! Wij wensen jullie veel succes bij jullie vervolgstudie.

Moldavië

Inmiddels zijn ds. Andries den Besten en Ries van Wolfswinkel weer terug van hun reis naar Moldavië. De hulpgoederen zijn dankbaar in ontvangst genomen en de dominee, ds. Sergiu Pavliuc, heeft gezorgd voor de verdere verspreiding over de adressen, die de hulpgoederen goed kunnen gebruiken.

We bedanken nogmaals een ieder die, op welke wijze dan ook, heeft bijgedragen om dit hulptransport mogelijk te maken.



Fietstocht 8 juli 2017

Op zaterdag 8 juli organiseert de activiteitencommissie van de Dorpskerk een mooie fietstocht met gezellige tussenstops over de Utrechtse Heuvelrug.

We blijven in de buurt van Maarsbergen, het is een zo veilig mogelijke tocht zonder gevaarlijke oversteeksituaties zodat jong en oud kan meedoen.

De tocht start bij de Dorpskerk en is 25 km. Fietst u mee?

Inschrijven en starten kan tussen 13.00 en 14.00 uur.

Inschrijfgeld is € 5,00 p.p. en € 2,50 (kind).

Informatie bij Jan Vlastuin, telefoon 033-2861215 of 06-18653542

High tea woensdagmiddag 2 augustus 2017

Op woensdagmiddag 2 augustus a.s. nodigen wij u uit voor een gezellige High Tea in de tuin van Nel van Wolfswinkel, Woudenbergseweg 76 Maarsbergen. Bij slecht weer wijken we uit naar 't Gebouwtje. Iedereen is van harte welkom vanaf 14.30 uur.

Als u geen vervoer heeft, komen we u graag ophalen, als u dat even aan één van ons laat weten.

Voor de onkosten staat er een bus voor een vrijwillige bijdrage.

Wilt u vóór 30 juli laten weten of u komt, dan weten wij op hoeveel gasten wij mogen rekenen.

De koffiemorgen op 2 augustus komt hierdoor te vervallen!

Ds. A. den Besten, Yvonne vd Waerd, Nel van Wolfswinkel en Lien Odijk (06-22484952)

Locatieraad Maarsbergen

LEERHUIS “DE VALKENBURCHT”

Op 26 mei overleed, toch nog vrij plotseling, Dick Jansen. Dick heeft de laatste jaren veel problemen met zijn gezondheid gehad, maar bleef altijd positief. Hij probeerde tot het laatst van alles, maar vooral van de mensen die hem lief waren, te genieten.

Op 3 juni werd er in de Ontmoetingskapel een afscheidsdienst gehouden. Deze werd geleid door ds. Cees Lavooy, een broer van Dicks goede vriend Sam Lavooy, omdat Anne Marie Booij met vakantie was.

Dick was in Maarn beter bekend als “meester “Jansen. In 1971 werd hij hoofdonderwijzer van de oude Christelijke school aan de Kapelweg. Hij woonde met zijn gezin in het meestershuis aan de Kapelweg 5. Een paar jaar later werd hij hoofd van de Christelijke school De Ladder, de nieuwe school in de uitbreidingswijk “De Driesprong”. Bij de invoering van de basisvorming fuseerde die school mede onder zijn leiding met de Katholieke school tot de Oecumenische basisschool De Ladder.

Naast zijn werk voor school was Dick actief in de Partij van de Arbeid en in zijn vrije tijd reisde hij graag. Hij hield veel van wandelen in de bergen. Op de overlijdensaankondiging staat een afbeelding van Dick, zittend op een bankje met zijn rugzak, met het gezicht naar de bergen, geschilderd door zijn vrouw Sienke.

In de afscheidsdienst zongen we liederen, die Dick samen met Sienke had uitgekozen. We lazen en zongen uit psalm 121, het uitgangspunt van waaruit Cees Lavooy Dicks leven herdacht. Zoon Eric en dochter Sabine schetsten de vader, die hij voor hen geweest was. Op de begraafplaats lazen we uit Openbaring 21 over de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Dick is 80 jaar geworden. Boven de rouwkaart staat: “Welzalig de mens, die op u vertrouwt”. Zijn gedachtenis zij ons tot zegen.

Op 2 juli wordt de laatste dienst van dit seizoen gehouden. Dat betekent dat de reeks “Wonderen en tekenen, dromen en visioenen” wordt afgesloten. Het was soms “diep graven” om achter de betekenis te komen. Wat zeggen deze verhalen en wat kunnen wij ermee in deze tijd? Zoals elk jaar zijn er de maanden juli en augustus geen diensten in “De Valkenburcht”.

We gaan op 3 september weer van start met een nieuw programma. Ook zullen er in het nieuwe seizoen drie gesprekskringen worden aangeboden, welke ook in het programmaboekje van Maarn/Maarsbergen worden vermeld.

We wensen iedereen een fijne zomer toe en hopen elkaar na de zomer in goede gezondheid weer te ontmoeten.

Riek van Greuningen en Els ter Burg



BERICHTEN UIT KERK EN SAMENLEVING

Zingen in de eigen taal



Sinds de Reformatie zingen protestanten in de eigen taal. Ds. Klaas Holwerda legt uit hoe dat zo is gekomen.

Ter gelegenheid van 500 jaar protestantisme gaat de estafette 'Als een lopend vuur' door alle Nederlandse provincies. 'Het lied op onze lippen' is in Noord-Holland het thema. Vijf vragen over protestantse kerkmuziek aan ds. Klaas Holwerda, predikant in Amsterdam en secretaris van de Interkerkelijke Stichting voor het Kerklied.

Aandacht voor protestantse kerkmuziek mag rond 500 jaar protestantisme niet ontbreken?

„Het zou inderdaad vreemd zijn geweest wanneer het kerklied niet een van de twaalf thema's was geweest. Het priesterschap van alle gelovigen was een kenmerk van de Reformatie, zeker ook bij Luther. Net als andere hervormers wilde hij het volk een actieve rol in de eredienst geven. De gemeente werd drager van de liturgie in plaats van toeschouwer op afstand van niet-begrepen woorden en handelingen van de geestelijkheid. De Reformatie, Luther niet in de laatste plaats, heeft ingegrepen op dit punt en bijgestuurd.”

Luther niet in de laatste plaats?

„Luther was niet de enige, bij hem was het wel een centraal punt: gemeentezang in de volkstaal, niet meer in het Latijn. Hij bewerkte vooral bestaand repertoire, naar tekst en melodie. Luther was evenmin de eerste. De Moravische beweging rond Johannes Hus kende een halve eeuw eerder al kerkliederen in de volkstaal.”

Luthers liederen worden nog altijd gezongen?

„Zeker, in het nieuwe Liedboek van 2013 is er een aantal opgenomen in Nederlandse vertaling. Een andere hervormer, Calvijn, pleitte ook sterk voor gemeentezang in de eredienst, al voordat hij in de lutherse gemeente in Straatsburg het lied in de volkstaal leerde kennen. Onder zijn leiding werden in Genève de 150 Hebreeuwse Psalmen in strofische vorm berijmd. In Friesland zong men doopsgezinde liederen en met name in het oosten van het land hadden liederen van Luther aanvankelijk meer ingang dan tot voor kort werd aangenomen. Je moet echter wel concluderen dat het zogenoemde Geneefse psalter van Calvijn een sterk stempel gezet heeft op de protestantse kerkzang in Nederland.”

Tot op de dag van vandaag?

„De berijmde psalmen zijn kenmerkend geweest voor de calvinistische traditie. De lutherse en anglicaanse tradities waren muzikaal gevarieerder. In het nieuwe Liedboek zie je die breedte terug, onder meer in onberijmde psalmen die in afwisseling met de cantorij worden gezongen en ander aanvullend liturgisch materiaal. Bij de calvinisten kwam de kerkmuziek vooral op vrijwilligers aan. Lutheranen en anglicanen hebben aan de vorming van kerkmusici hetzelfde belang toegekend als aan de opleiding van predikanten. In hun tradities was er voor de kerkmuziek ook meer financiële armslag.”

Welke ontwikkelingen ziet u nu?

„Het Liedboek van 1973 bevat liederen uit de lutherse en anglicaanse tradities, het Liedboek van 2013 is nog veel breder met haar oriëntatie op de wereldkerk en veel meer zangvormen dan enkel het couplettenlied. Verder groeit de belangstelling voor cantatediensten en evensongs, met hun spiritualiteit die het hart aanspreekt. Wellicht is die interesse een reactie op de rationalistische inslag van de calvinistische traditie, die te eenzijdig gericht was op het hoofd, op het Woord, op de preek.”

Uit: Website PKN

FINANCIEN

Diaconale collecten opbrengsten mei 2017

		Maarn	Maarsbergen
07 mei	Stichting COME	€ 347,77	€ 53,95
14 mei	Stichting De Regenboog	€ 144,30	€ 78,50
21 mei	Betheljada	€ 166,60	€ 80,60
21 mei	Moldavië extra collecte	€ 361,10	€ 509,10
25 mei	Voedselbank		€ 53,30
28 mei	St Luke Hospital, Malawi	€ 104,35	€ 81,60
	mei Bloemenfonds	€ 226,28	€ 73,65
	mei Zendingbussen	€ 38,90	€ 72,45

Collecten voor plaatselijk kerkenwerk € 532,87 € 285,45

Giften

mei Interieur Dorpskerk via ds. A. den Besten € 60,00

Kerkebalans 2017

Begroot	€ 164.000,00
Toezeggingen en spontane betalingen	€ 159.528,00
Ontvangen tot en met 31 mei 2017	€ 94.697,00

Collectebonnen

Kaarten met . 20 bonnen van € 2,00 = € 40,--

20 bonnen van € 1,00 = € 20,--

*te bestellen via banknummer **NL15RABO0355133954** ten name van de Protestantse Gemeente te Maarn-Maarsbergen met vermelding van de gewenste bonnen.*

OVERIGE MEDEDELINGEN

Koffie ochtend

De maanden juli en augustus is er iedere donderdag koffie-ochtend.

2 gastvrouwen hebben de koffie met een koekje klaar staan.

Van tien tot half twaalf bent u van harte welkom in de Ontmoetingskapel

Neem gerust iemand mee!!!

Namens de gastvrouwen,
Rie Goede, telefoon: 441666

Samen eten

Op 21 juli en 17 augustus wordt er weer samen gegeten in de Ontmoetingskapel. Om half zes begint de maaltijd. Kosten € 10.50 p.p. drie gangen menu.

Als u zich 's maandags bij mij opgeeft kunt u op donderdag mee eten.

Weet u van harte welkom. Opgave of afmelding bij

Rie Goede telefoon 441666



ADRESSEN EN TELEFOONNUMMERS (0343)

MAARN

ONTMOETINGSKAPEL : Kapelweg 45
Predikant (tijdelijk) : ds. M.A. de Hoog tel. 0343-476878,
b.g.g.: 06-21893914 e-mail: madehoog50@gmail.com

MAARSBERGEN

DORPSKERK : Woudenbergseweg 52
Predikant : ds. A. Den Besten, Angeler 3, 3863 BP Nijkerk
tel. 06-44997660
e-mail: a.besten9@gmail.com, dorpskerk@pknmm.nl

PROTESTANTSE GEMEENTE

Scriba : Dhr. J. Spilker, Beeklaan 1 3951EV Maarn tel. 442444,
e-mail: scribapknmm@gmail.com
Kerkelijk bureau : Mw. M.W. Sèrno, Tromplaan 5, 3951CL Maarn,
tel. 441530, e-mail: mwserno@tele2.nl
Voorzitter College van : Dhr. J.M. van der Meulen
Kerkrentmeesters Postadres: Kapelweg 45, 3951 AB Maarn
e-mail: kerkrentmeesters@pknmm.nl
Penningmeester : Dhr. A. Tijsseling, Engweg 9/A, 3953 BD Maarsbergen,
College van Kerkrentmeesters tel. 431277 e-mail: a.tijsseling@hetnet.nl
Administratie : Postadres: Kapelweg 45,3951 AB Maarn
College van Kerkrentmeesters : NL13INGB0009067637 t.n.v. Protestantse Gemeente
ING bankrekening College van te Maarn-Maarsbergen RSIN: 824130376
Kerkrentmeesters : Dhr. H. Vernig, Lijsterbeslaan 17,
Voorzitter Diaconie 3925 JH Scherpenzeel
tel. 033-2771127 email: hc.vernig@planet.nl
ING bankrekening Diaconie : NL54INGB0009145954 t.n.v. Diaconie Protestantse
Gemeente te Maarn-Maarsbergen RSIN : 824130406
Instrumentenfonds NL13INGB0009067637 t.n.v. Protestantse Gemeente
Ontmoetingskapel te Maarn-Maarsbergen tbv Instrumentenfonds
Kerktaxi : Mw. L. Beishuizen, Bakkersweg 33, tel. 06 – 30119967
Verhuur kerkgebouw Mw. A. Willemsen, tel. 06 - 1922 2411
Ontmoetingskapel e-mail: verhuur.kapel@gmail.com
Verhuur 't Gebouwtje Fam. Van Wolfswinkel Woudenbergseweg 76,
Maarsbergen, tel. 431384
Maarsbergen email: reserveren.dorpskerk@pknmm.nl

DE VALKENBURCHT

Voorganger : Ds. A.M. Booij, Drift 5, 3721BH, Bilthoven
tel. 030-2292228, e-mail: tiekbooij@online.nl
Coördinator : Mw. H.N. van Greuningen-de Geus,
Scherpenzeelseweg 8, 3953MB Maarsbergen,
tel. 431561, e-mail: info@leerhuisdevalkenburcht.nl
Bankrekening : NL68TRIO 0390953822
t.n.v. Leerhuis de Valkenburcht